

JEREMIA

Onheilsprofeet—of profeet
van hoop?

JEREMIA

Onheilsprofeet—of profeet
van hoop?

Door Gerald Flurry

Dit boekje mag niet verkocht worden.

Het is een kosteloze publicatie, uitgegeven
in het algemeen belang door de
Filadelfia Kerk van God.

*Alle aangehaalde bijbelteksten zijn uit de vertaling
van het Nederlands Bijbelgenootschap,
tenzij anders vermeld.*

© 1996, Filadelfia Kerk van God
Alle Rechten Voorbehouden

Het boek Jeremia was aan Israël geschreven meer dan 100 jaar NADAT zij in gevangenschap gegaan waren. Denk hier eens over na! Om welke reden heeft God gezorgd dat Jeremia zoiets deed? Omdat het boek Jeremia allereerst voor het Israël in de eindtijd bestemd is! En dat omvat ook geestelijk Israël, of Gods Kerk.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk Een

De Waarschuwing	1
------------------------------	----------

Hoofdstuk Twee

“U mag Gods Kerk niet Verlaten”	14
--	-----------

Hoofdstuk Drie

Slechts één Werk van God	20
---------------------------------------	-----------

Hoofdstuk Vier

Laodicese Dienaren	26
---------------------------------	-----------

Hoofdstuk Vijf

Een Prachtig Slot	38
--------------------------------	-----------

De Waarschuwing

Jeremia betekent “de Here grondvest”. De meeste mensen zullen Jeremia waarschijnlijk als de somberste profeet uit de Bijbel bestempelen. Het woord “jeremiade” betekent “een aanhoudend klaaglied of jammerklacht” (zie Webster’s Dictionary). Dit woord vindt zijn oorsprong in Jeremia en zijn profetieën.

Verdiepten de mensen zich maar meer in hetgeen zij geloven. De betekenis van de naam Jeremia is erg positief—“de Here grondvest”. Jeremia bespreekt inderdaad enkele zeer sombere profetieën. Maar waarom? Omdat de Here de levens van die mensen niet grondvest of vaststelt. Israël heeft tegen God gerebelleerd, daarom gaan zij van ramp tot ramp. De grootste ramp aller tijden is op handen. Jeremia vertelt ons hoe deze rampen te vermijden zijn. Maar zeer weinigen luisteren.

Ezechiël en Daniël waren tijdgenoten van Jeremia (zie Dan. 9:2). Toen Nebucadnezar Juda veroverde, werden Ezechiël en Daniël gevangen genomen. Jeremia kwam vrij, om zijn missie aangaande de troon van David af te maken. Ezechiël was in een gevangenenkamp aan de rivier de Kebar. Daniël en zijn drie vrienden waren gevangenen aan het Babylonische hof.

Alleen Jeremia ging naar Juda, dat maar een klein gedeelte van Israël is. Hedendaags Juda wordt nu “Israël” genoemd. Maar bijbels Israël omvat in deze eindtijd in hoofdzaak de Verenigde Staten en de Britse volkeren. Herbert W. Armstrong bewees dat jaren geleden in zijn boek “*De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën*”. U kunt nog exemplaren hiervan vinden in diverse tweedehands boekwinkels en bibliotheken. Helaas heeft de Kerk die hij grondvestte de uitgave van dit fantastische boek stop gezet! Schrijf ons voor meer informatie over dit onderwerp.

Let op, het boek Jeremia is voor de eindtijd—DE TIJD WAARIN WIJ NU LEVEN.

Boodschappen aan de Volkeren van Israël

“Het woord, dat van de Here tot Jeremia kwam: Zo zegt de Here, de God van Israël: Schrijf alle woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek.” (Jer. 30:1-2, zie ook Jer. 45:1 en Jer. 51:60-64). Jeremia schreef deze profetieën in een *boek* op. Waarom zou hij deze in een boek opschrijven, wanneer Israël al meer dan 100 jaar voor het schrijven van het boek, reeds in gevangenschap was gegaan? Omdat het voor onze hedendaagse tijd is.

“Dit nu zijn de woorden die de Here over Israël en Juda gesproken heeft” (vs. 4). Let op dat het tot Israël en Juda gericht is. Jeremia zelf ging alleen maar naar Juda. Het woord *Jood* is slechts een verkorte vorm van Juda. En zelfs Juda stond op het punt in ballingschap te gaan, toen Jeremia profeteerde.

“De brandende toorn des Heren zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van Zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; IN HET LAATSTE DER DAGEN zult gij dat inzien” (Jer. 30:24). “Dat inzien” zou beter vertaald zijn met “volledig begrijpen”. Dit betekent dat wij dit boek niet werkelijk zullen begrijpen, totdat de eindtijd er is. Dit is een boodschap voor “HET LAATSTE DER DAGEN”—of deze tijd waarin wij nu leven. Om die reden schreef Jeremia zijn boodschap in een boek op, dat in uw Bijbel *Jeremia* genoemd wordt!

“Dit nu zijn de woorden die de Here over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Here: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkeur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jacob; maar daaruit zal hij gered worden” (vs. 4-7). “Jacobs

benaauwdheid” betekent ellende voornamelijk voor de Verenigde Staten en de Britse volkeren. En let op—HET ZIJN DE ERGSTE PROBLEMEN DIE ISRAEL OOIT ERVAREN HEEFT! Veel erger dan DE TWEDE WERELDOORLOG EN DE CONCENTRATIEKAMPEN!

Deze komende nucleaire holocaust is het resulterende dieptepunt van de regering van mensen over elkaar! Bestudeer uw geschiedenisboeken en u zult zien dat menselijke regering van crisis tot crisis leidt. Maar de allerergste crisis ligt vlak voor ons.

Aan de angstaanjagende dwaze regering van mensen over zijn medemensen komt spoedig een einde. Góð gaat de mens regeren op de manier waarop er vanaf het begin over hem geregeerd had moeten worden.

“Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal” (vs. 8-9). Die vreselijke moeilijkheden die onze volken spoedig zullen ondergaan, zullen plaats vinden VLAK VOORDAT God David opwekt om over geheel Israël te gaan regeren! Wij krijgen een fantastische toekomst, maar niet voordat wij als nooit tevoren geleden hebben. DE VERENIGDE STATEN EN HET BRITSE VOLK MOETEN WAKKER WORDEN !

Bankconsulent Ed Furash zei, “Alles zal een stijgende koers hebben tot na de inauguratie [van President Clinton].” Daarna zei hij: “Wij zullen heel wat failliete banken krijgen die wij over zullen moeten nemen!” De ECONOMIE van de Verenigde Staten is in grote moeilijkheden en dat betekent problemen voor de gehele Westerse wereld! God zegt dat de Verenigde Staten en de Britse volkeren zich moeten bekeren of zij staan op het punt de Grote Verdrukking binnen te gaan !

Ook een Boodschap voor Geestelijk Israël

“De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van Zijn hart; IN HET LAATST DER DAGEN zult gij dat duidelijk inzien” (Jer. 23:20). In het laatst der dagen zullen wij het volledig begrijpen (zoals het gelezen moet worden). In het laatst der dagen begint iedereen het volledig te begrijpen daar het vervuld zal worden in deze eindtijd, of in deze “laatste dagen”.

Jammer genoeg zullen de meeste mensen het boek van Jeremia niet begrijpen totdat de rampspoed toeslaat! Maar de volkeren van Israël zouden het NU kunnen begrijpen wanneer zij

alleen maar aandacht schonken aan Gods Woord. Maar zelfs velen van Gods eigen mensen blijven in gebreke aandacht te schenken aan de waarschuwingsboodschap.

Laten we eens wat nader bekijken wat deze boodschap inhoudt. “Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. Daarom, zo

Als Gods volk
“verstrooid” en
“verstoten” is, dan is
het volkomen duidelijk
dat iemand het eerst
heeft moeten
verenigen, zodat ze
verstrooid konden
worden!

zegt de Here, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden: Gij verstroot en verstoot mijn schapen, en zoekt ze niet op; zie Ik bezoek aan u de boosheid uwer handelingen, luidt het woord des Heren” (Jer. 23:1-2). Jeremia ging zelf naar Juda. Maar hij richt zich hier tot Israël dat al meer dan 100 jaar in gevangenschap was! Dit moet dus aan Israël in de eindtijd gericht zijn. Nationaal Israël was echter NOOIT GODS KUDDE ! Zij waren nooit als Gods volk verenigd in dit laatste der dagen.

Ze waren ruim 2500 jaar geleden van God gescheiden.

Dit verwijst dus naar Gods geestelijke kudde.

Goddeloosheid wordt vandaag gevonden in Gods eigen Kerk! Wat houdt het in? Schrijf om een gratis exemplaar van *Maleachi's Boodschap* en het boekje over de *Doctrinaire Veranderingen* en het zal u duidelijk worden. God is bezorgd over het kwaad in geheel Israël, maar vooral over dat in geestelijk Israël of de Kerk. Daar worden de allerergste misdaden begaan.

In dit hoofdstuk richt God zich tot geestelijk Israël dat door een sterke leider verenigd was, maar toen “verstrooid” en “verstoten” werd door de hedendaagse Laodicese leiders. Dit kan alleen maar betrekking hebben op Gods volk nu! Als Gods volk “verstrooid” en “verstoten” is, dan is het volkomen duidelijk dat iemand het eerst heeft moeten verenigen, zodat ze verstrooid konden worden!

Nationaal Israël zou niet te verstrooien zijn door valse profeten in de eindtijd. Zij zijn honderden en honderden jaren geleden al verstrooid. Het betreft hier, in Jeremia 23, een geestelijke verstrooiing.

Hoe zal God hen terechtwijzen? Hij zal “aan u bezoeken de boosheid uwer handelingen”. Jeremia 23:3 zegt: “En Ik zal de rest

van Mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeederen.” Deze geestelijke verstrooiing van Gods volk VINDT PLAATS VLAK VOOR DE GROTE VERDRUKKING EN DE OPWEKKING VAN DAVID (vs. 5).

En denk er aan dat vers 20 zegt dat dit alles zal komen in het “LAATSTE DER DAGEN” over Gods eigen eindtijd Kerk of geestelijk Israël. Dus het boek Jeremia is een waarschuwing aan beide, zowel nationaal als geestelijk Israël in de eindtijd. Ze gaan allebei de Grote Verdrukking in, tenzij ze zich bekeren.

Jeremia's Odracht

“Het woord des Heren nu kwam tot mij: Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet VOOR DE VOLKEREN heb Ik u gesteld” (Jer. 1:4-5). Zijn boodschap moest tot de “volkeren”—meervoud—gaan. Maar Jeremia bracht zijn profetische boodschap alleen maar aan Juda.

Laten we eens kijken wat Jeremia persoonlijk deed. “Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen, al wat Ik u gebieden zal; verschrik niet voor hen, opdat Ik u niet voor hen doe verschrikken. En Ik, zie Ik zelf stel u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil en een koperen muur tegen het gehele land, tegen de koningen van Juda, zijn vorsten, zijn priesters en het volk des lands; al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te bevrijden” (Jer. 1:17-19). Jeremia ging dus persoonlijk naar Juda of de Joden. Maar zijn werk was veel verstrekkender.

“Hoort het woord des Heren, o huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls” (Jer. 2:4). Deze boodschap is voor ALLE geslachten van het huis Israëls—niet alleen maar voor Juda of de Joden. Het is VOORNAMELIJK voor de hedendaagse Amerikaanse en Britse bevolking!

“Ik bracht u toch in een vruchtbaar land om de vrucht en het goede daarvan te eten; doch toen gij daar waart gekomen, hebt gij mijn land verontreinigd en mijn erfdeel tot een gruwel gemaakt” (vs. 7). Wie werden er in een prachtig land gebracht? Meer dan iemand anders op aarde, het Amerikaanse en de Britse volkeren! Tenzij Gods Kerk deze boodschap in de eindtijd overbrengt, zal Jeremia tevergeefs geleefd hebben! Deze boodschap die hij in een boek neerschreef moet door ons vandaag geuit worden.

“De priesters zeiden niet: Waar is de Here; en zij die zich met de WET bezig houden, wilden Mij niet kennen; de herders werden

van Mij afvallig; de profeten profeteerden door Baäl en liepen hen die geen baat brengen, achterna” (vs. 8). De meeste RELIGIEUZE mensen verwerpen Gods wet. Maar zelfs zij die zich met de wet bezig houden verdraaien deze in de eindtijd. God spreekt hier hoofdzakelijk over Zijn eigen Kerk, die door het onderricht in de wet velen doet struikelen (zie Mal. 2:7-8).

“Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen”(Jer. 2:19).

God zegt dat onze eigen boosheid ons zal kastijden.

Vreest u God? Het grote kwaad bij ons volk van vandaag is dat zij God niet VREZEN! Zij praten “religieus” en doen zich “religieus” voor, maar zij gaan hun eigen egoïstische gang!

Gods Vrouw

“Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, Israëel, ter oorzaak van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken. maar heenging en eveneens ontucht pleegde” (Jer. 3:8). God scheidde van Israëel. Hij is niet langer met haar getrouwd.

Maar let op de verzen 12-14. “Ga heen en roep deze woorden uit naar het noorden en zeg: Keer weder Afkerigheid, Israëel, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen. Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Here, uw God, zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet hebt gehoord, luidt het woord des Heren. Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want Ik ben heer over u; Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion.” God richt zich nog steeds tot Israëel—niet Juda. En Hij zegt: IK BEN heer over u (met U getrouwd). Maar Hij had zo juist in vers 8 gezegd dat Hij van nationaal Israëel gescheiden was. Het *enige* Israëel waarmee God heden gehuwd is is GEESTELIJK ISRAEL of de Kerk (zie Openb. 19:7 en schrijf om ons gratis boekje: *De Wachter uit Ezechiël*, voor een uitleg hierover). De datering hier is net voor en gedurende de Grote Verdrukking. Sion is Gods Kerk. Wij zullen dit duidelijk zien wanneer wij dit boek verder lezen.

God richt zich hier tot twee van Zijn Kerken in de eindtijd. De ene glijdt af en de andere wordt door God geleid. Op dit ogenblik haalt God enkele van Zijn mensen weg uit een afglijdende Kerk. Hij neemt er één uit een stad en twee uit een geslacht—en brengt

hen naar een rechtvaardig Sion! Deze verzen slaan op ons, op dit moment! De Filadelfia Kerk van God ontvangt nu “één uit een stad en twee uit een geslacht” ter voorbereiding van de regering van Christus. Tijdens de Verdrukking moeten Gods Laodiceërs zich waarmaken, door voor God te sterven. Deze verzen kunnen dus niet op die tijd slaan. In het Millennium zal iedereen geroepen worden, het kan dus ook niet op die tijd van toepassing zijn.

“En Ik zal u herders naar Mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand” (vs. 15). Wanneer er mensen uit de Laodicea Kerk in de Filadelfia Kerk van God komen, zal God hen voeden met de waarheid. Dat gebeurt nu. Natuurlijk slaat het in principe ook op de volkeren van Israël. Het proces zal tot in het Millennium doorgaan.

“Als gij u dan vermeedert en vruchtbaar wordt in het land in die dagen, luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden. Te dien dage zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb” (vs. 16-18). Dit alles brengt ons in de schitterende wereld van morgen wanneer Christus de aarde zal regeren. Wat een luisterrijk slot!

Steden Zonder Inwoners

“Besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen” (Jer. 4:4). God waarschuwt Juda en de andere naties van Israël. Jeruzalem is een beeld van HEEL Israël. “Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan!” (vs. 5).

GOD GEEFT ZIJN VOLK HET BEVEL ZIJN WAARSCHUWENDE BOODSCHAP “BEKEND TE MAKEN” EN TE “VERKONDIGEN”! Dit is Gods Werk. Wij voelen ons gedrongen het te doen. Wij moeten de trompet blazen omdat de kernoorlog over de volken van Israël zal komen, tenzij ze zich bekeren!

“Steek omhoog het signaal: naar Sion! Bergt u, blijf niet staan! Want het onheil breng Ik uit het Noorden, een groot

verderf” (vs. 6). Wanneer u wilt ontkomen aan de komende verschrikkelijke moeilijkheden, dan moet u Sion of de Kerk die God leidt vinden. Alleen dan zult u een plaats van veiligheid hebben voor het vreselijk onheil dat over Israël komt! Dit is geen boodschap om licht op te vatten.

“Een leeuw is opgerezen uit zijn struikgewas, een verderver der volken is opgebroken, uitgegaan uit zijn plaats, om uw land tot een woestenij te maken; uw steden zullen verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn” (vs. 7). **STEDEN ZONDER EEN INWONER??** Dat is het oude Israël nooit overkomen! Maar het zal het huidige Israël overkomen, **TENZIJ WIJ ONS BEKEREN! HET GAAT HIER OM EEN OORLOG MET KERNWAPENS!**

“Zie, als een wolkenmassa komt hij opzetten; als een stormwind zijn zijn wagens, sneller dan arenden zijn paarden: wee ons, wij worden vernield! Reinig uw hart van boosheid, Jeruzalem, opdat gij behouden wordt; hoelang zullen in uw binnenste uw zondige overleggingen verwijlen?” (vs. 13-14). God wil bekering. Wanneer wij dat niet doen zullen de vliegtuigen en bommen komen als een stormwind en als een vlucht arenden. **DIT IS PROFETIE VOOR HEDEN !**

“O mijn binnenste, mijn binnenste! Ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten! Mijn hart jaagt in mij, ik kan niet zwijgen; want bazuingeschal hoor ik, strijdrumoer!” (vs. 19). Bazuingeschal, strijdrumoer! Ons tijdschrift is de *Filadelfia Trompet* genoemd, omdat wij door God gemachtigd zijn Jeremia’s boodschap vandaag over te brengen! Wat er over Israël gaat komen was werkelijk pijnlijk voor Jeremia en het is zelfs nog pijnlijker voor Gods Kerk vandaag om hun eigen mensen in slavernij te zien gaan en gedood te zien worden, tenzij zij wakker worden!

“Slag na slag wordt gemeld, ja, het gehele land is verwoest; onverhoeds zijn mijn tenten verwoest, in een oogwenk mijn tentkleden. Hoelang moet ik het signaal zien, het bazuingeschal horen?” (vs. 20-21). De trompet moet klinken omdat **VERNIETIGING NA VERNIETIGING OP KOMST IS!** “Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen” (vs. 25). Het moet wel heel erg zijn **WANNEER ZELFS DE VOGELS UIT ONZE STEDEN WEGVLIEGEN WANNEER DE VERWOESTING KOMT!** Gebruik uw verbeelding en u kunt Israël’s toekomst zien—en die van u zelf, wanneer u in gebreke blijft u te bekeren!

Vers 29 zegt: “Voor het rumoer van ruiter en boogschutter is het gehele land op de vlucht; zij zijn gegaan in de kreupelbossen

en geklommen op de rotsen; elke stad is verlaten, er is niemand meer, die erin woont”. IEDERE STAD VERLATEN EN NIEMAND MEER DIE ER IN WOONT—GEEN MENS ! Wij kunnen beslist zien dat God spreekt over een nucleaire oorlogvoering!

Eerstgeborenen

De ergste profetie van alle is dat sommigen van Gods eigen Kerk de Verdrukking in moeten gaan door hun eigen zonden. “Want ik hoor een kreet als van een, die in barensnood is, benauwdheid als van een, die voor het eerst baart, de kreet der dochter Sions; zij hijgt naar adem, breidt haar handen uit: wee mij, want ik bezwijk voor moordenaars!” (vs. 31). De vrouw wordt gebruikt als type voor Gods Kerk of Gods Sion. Maar dit is Gods Kerk die heeft GEREBELLEERD en dus de Grote Verdrukking in moet!

En let op, dit is een vrouw in een noodsituatie als van een die haar eerste kind ter wereld brengt. Waarom vermeldt het de eerstgeborene van deze vrouw—of Gods Kerk? Omdat Gods eerstelingen op het punt staan in Zijn Koninkrijk geboren te worden. Ze lijken op een eerstgeborene. DAAR ZIJ DE EERSTGEBOREN ZONEN (naast Jezus Christus) ZIJN, DIE IN GODS KONINKRIJK OF FAMILIE GEBOREN WORDEN! En velen van hen moeten vreselijk lijden om geboren te worden. Het zijn barensweeën van de ergste soort!

Dit is mogelijk de pijnlijkste geboorte van welke van Gods eerstelingen ook maar. Wat moeten zij lijden om als eersten in Gods Koninkrijk te worden geboren! Hier wordt gesproken over de eindtijd Laodicea Kerk die zich van God afkeerde.

De Waarschuwing Verworpen

“Waarom zou Ik u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij en zweren bij niet-goden. Toen Ik hen verzadigd had, pleegden zij echtbreuk, ja, in het hoerenhuis zijn zij thuis. Geile, rondzwerende hengsten zijn het, zij hinniken ieder naar de vrouw van zijn naaste” (Jer. 5:7-8). Wie zijn volledig verzadigd? Aan wie is de grootste welvaart ooit op deze aarde gegeven? Aan de volkeren van Israël—in het bijzonder aan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Onze mannen hinniken ieder naar de vrouw van zijn naaste—een zeer veroordelende bewering, maar waar. Israël is vol overspel! Het is het onderwerp van duizenden films en TV programma's.

“Zie, Ik breng over u een volk van verre, o huis Israëls, luidt

het woord des Heren; een volk van eeuwen is het, een overoud volk, een volk. waarvan gij de taal niet kent en de spraak niet kunt verstaan; zijn pijlkoker is als een geopend graf, allen zijn het helden” (vs. 15-16). Dit heeft betrekking op de oude en vermaarde oorlogszuchtige natie, nu Duitsland geheten. Ze zijn weer herrezen om een krachtig volk te worden en zij laten die macht nu zelfs al gelden.

Let op, God zegt: “IK BRENG” dit volk over u en NIET “BRACHT”. DIT IS EEN PROFETIE VOOR DE TIJD WAARIN WIJ NU LEVEN! Wij moeten dit inzien en Gods waarheid aannemen of het met een verbijsterende straf bekopen! God vertelt Israël waarom zij gekastijd zullen worden. “Zij hebben niet bij zichzelf gezegd: Laat ons toch de Here, onze God, vrezen, die regen geeft, de vroege en de late regen, op zijn tijd, die de vaste oogstweken ons bewaart. Uw ongerechtigheden waren deze

dingen en uw zonden houden het goede van u terug. Want er worden onder mijn volk goddelozen gevonden; men loert, zoals vogelvaarders bukken, zij zetten een strik—mensen vangen zij!” (vs. 24-26). Zelfs Gods ware Kerk heeft Zijn waarschuwing verworpen.

“Die bekoorlijke, die verwerde, verdelg Ik, de dochter Sions!” (Jer. 6:2). Sion of het hoofdkwartier van Gods Kerk bevindt zich altijd in Israël—dus kan Sion in die zin heel Israël vertegenwoordigen. Hier zien

God zegt: “**IK BRENG**” dit volk over u—**NIET “BRACHT”**. **DIT IS EEN PROFETIE VOOR DE TIJD WAARIN WIJ NU LEVEN!**

wij Sion vergeleken met een vrouw. Een vrouw wordt in de Bijbel gebruikt om een Kerk te vertegenwoordigen. Maar wanneer het Sion is, dan is het Gods eigen Kerk. Het zou een opstandig Sion of een loyaal Sion kunnen zijn, want er zijn twee eindtijd Kerken.

Het opstandige Sion in de eindtijd heeft een ernstige fout gemaakt. “Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en VRAAGT NAAR DE OUDE PADEN, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: wij willen die niet gaan” (vs. 16). Gods Laodicea Kerk is van de “OUDE PADEN” die hun onderwezen waren afgeweken! (zie Op. 3:14-20). Zo hebben ook de naties van Israël Gods Woord verworpen dat hun in deze eindtijd gegeven was.

Deze mensen zeggen: “WIJ WILLEN DIE (Gods weg) NIET GAAN!” DUS IEMAND MOET GODS KERK EN ISRAËL GELEERD EN GEWAARSCHUWD HEBBEN OVER GODS WEG! Wie was het? Het was Herbert W. Armstrong en vandaag Gods Filadelfia Kerk!

“Ook heb Ik wachters over u gesteld: Luistert naar het geklank der bazuin; maar zij zeggen: Wij willen niet luisteren.” (vs. 17). Wie zei te luisteren naar het trompetgeschal in deze eindtijd? Herbert W. Armstrong predikte het evangelie en waarschuwde de volkeren van Israël en de wereld. Vandaag waarschuwt de Filadelfia Kerk Gods eigen Laodicea Kerk, de volkeren van Israël en de wereld. Dat is ons werk. VANDAAG LIGT BIJ ONS DE KLEEMTOON OP DE WAARSCHUWING—NET ZOALS BIJ JEREMIA! Wij blazen een trompet en waarschuwen. Maar Gods Laodicea Kerk en de volkeren van Israël zeggen: “WIJ WILLEN NIET LUISTEREN”! En met wat voor verschrikkelijke straf moeten zij voor deze houding betalen!

Deze profetie gaat op dit ogenblik in vervulling!

“HOOR GIJ AARDE, zie, Ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren niet naar Mijn woorden en Mijn WET verwerpen zij” (vs. 19). Wij kunnen dus zien, dat deze boodschap voor de hele wereld—de aarde—is. ALLEEN de heer Armstrong predikte Gods WET aan de hele wereld! Maar zij wezen deze af.

Valse Godsdienst

“Waarom zou dan voor Mij wierook uit Scheba komen en kalmoes uit een ver land? Uw brandoffers geven Mij geen welgevallen en uw slachtoffers zijn Mij niet aangenaam” (vs. 20). Wanneer Jeremia over brandoffers en slachtoffers praat is dit een gecodeerde boodschap. Deze offers vonden plaats in de tempel. Vandaag is de tempel Gods Kerk (zie Ef. 2:19-21). Deze woorden zijn dus ook een waarschuwing tot Gods eigen rebellerende hedendaagse Kerk!

Aan de Laodiceërs wordt een “KRACHTIGE DWALING” gezonden (II Thess. 2:11—Luth. Vert; zie ook SV, Leidse Vert. en Vert. Prof. Brouwer). *Waarom* is het zo’n krachtige dwaling? Omdat zij zeer ijverig dienen en offers geven, maar nalaten het werk te doen dat God hen heeft opgedragen. Ze geven aan SLACHTOFFERS VAN ORKANEN EN AARDBEVINGEN. Zij geven tienden en offeranden. Ze dienen in de Kerk. Ze praten over liefde, liefde en nog eens liefde. Ze hebben het gevoel dat, zolang zij deze dingen doen, God hen niet zal verstoten. Maar Jeremia vertelt ons, dat God hen in Zijn toorn, zal VERWERPEN!

Nu geeft God een andere waarschuwing. “Zo zegt de Here: Zie, er komt een volk uit het Noorderland, een grote natie maakt zich op van het uiterste der aarde. Boog en spies omklemmen zij; meedogenloos is het en zonder erbarmen. Hun rumoer bruist als de zee en zij rijden op paarden; het is toegerust als een man voor de strijd, tegen u, dochter Sions!” (vs. 22-23). Hier wordt over een grote natie gesproken, ten noorden van Jeruzalem. Zij hebben GESCHIEDENIS gemaakt WAT BETREFT WREEDHEID IN HET OORLOGVOEREN. ZIJ TONEN GEEN ERBARMING IN DE STRIJD. Het is een krijgsvolkechtig volk. Een heel goede beschrijving van Duitsland!

Had Duitsland mededogen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog? Denk aan de concentratiekampen! De wereld is nog gebiologeerd door hun laatste wreedheden die de film laat zien. Steeds weer opnieuw zien wij het op de televisie.

EN OF U HET GELOOFT OF NIET, HET GAAT WEER GEBEUREN, TENZIJ WIJ WAKKER WORDEN!

Deze keer gaat Gods eigen Laodicea Kerk of het zondigende Sion de Grote Verdrukking in.

“Wij hebben het gerucht ervan gehoord, onze handen zijn verslapt; benauwdheid heeft ons aangegrepen, smart als van een barende” (vs. 24). Ja inderdaad, wij hebben de reputatie van Duitsland vernomen—in het bijzonder Gods eigen volk! Wanneer het zal gebeuren zullen de handen van Gods volk verslappen.

Waarom? Omdat zij deze profetieën, MEER DAN IEMAND ANDERS OP AARDE, gehoord hebben! Ze hoorden hen, in het verleden, van de heer Armstrong en horen hen nu van de Filadelfia Kerk van God.

“Ik heb u onder Mijn volk gesteld, [tot] een wachttorens, [tot] een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven.” (vs. 27—SV). God spreekt nog steeds over Sion of Zijn KERK. God zegt: “IK HEB U tot een wachttorens, tot een vesting, onder mijn volk GEZET”. God

Als wij, in
Israël, God niet
gehoorzamen, dan
gaan we een tijd
binnen waarin angst,
verreweg, het meest
overheersende thema
van ons leven zal zijn!

deed dit. Hij richtte Sion op om een werk te doen. Zij waren er om wacht te houden op de torens en om Israël te waarschuwen met

betrekking tot Gods profetieën. Enkelen van Sions leden doen Gods Werk, maar velen doen dit niet.

Gods Kerk is een vesting die God zal beschermen, wanneer de leden Zijn wetten gehoorzamen. Wij hoeven niets te vrezen wanneer wij God gehoorzamen. Als wij, in Israël, God niet gehoorzamen, dan gaan we een tijd binnen waarin **ANGST, VERREWEG, HET MEEST OVERHEERSENDE THEMA VAN ONS LEVEN** zal zijn!

“U mag Gods Kerk niet Verlaten”

We horen mensen dikwijls zeggen dat het “een ernstige fout zou zijn om Gods Kerk te verlaten”. Maar wist u dat Jeremia Gods Kerk verliet en anderen waarschuwde om dat ook te doen?! Natuurlijk zei hij niet altijd tegen de mensen dat ze eruit moesten. Maar hij zei dat er een tijd is om Gods tempel of Kerk te verlaten. De Kerk is de tempel in het Nieuwe Testament.

Jeremia's boodschap was slechts gedeeltelijk voor zijn tijd. Hij was hoofdzakelijk voor vandaag, onze tijd.

We moeten niet vergeten dat het boek Jeremia gericht is tot heel Israël. Toch was Israël al meer dan 100 jaar in ballingschap gegaan toen Jeremia zijn boodschap bekend maakte. Jeremia predikte persoonlijk tegen Juda, dat slechts een klein deel van Israël uitmaakt.

De oude vervulling van het boek Jeremia was slechts een type van wat er in de eindtijd staat te gebeuren. Jeremia 30 en veel andere hoofdstukken ondersteunen dit gezichtspunt.

Jeremia leerde dat het beter is God te volgen dan bij een tempel, een kerk of een organisatie van mensen te behoren. **HIJ GAF EEN VAN DE KRACHTIGSTE WAARSCHUWINGEN IN DE BIJBEL OMTRENT HET VERLATEN VAN GODS KERK!**

“Het woord dat van de HERE tot Jeremia kwam: Ga staan in de poort van het huis des HEREN, predik daar dit woord en zeg: Hoort het woord des HEREN, o gans Juda, gij die door deze poorten binnenkomt om u neder te buigen voor de HERE” (Jer. 7:1-2). In geestelijk opzicht zijn Gods heiligen vandaag de tempel. Jeremia spreekt over Gods Huis, tempel of volk. HIJ STOND IN DE POORT VAN DE TEMPEL, WAAR DE MENSEN DIE GINGEN AANBIDDEN HEM WEL MOESTEN ZIEN EN HOREN! Natuurlijk beschuldigden de mensen hem Gods tempel of Kerk te verlaten. Ze zeiden dat hij een verrader was die hen misleidde!

Maar denk eraan dat dit in de eerste plaats een profetie voor vandaag is.

“Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Betert uw handel en wandel, dan wil Ik u op deze plaats laten wonen. Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: Des HEREN tempel, des HEREN tempel, des HEREN tempel is dit! (vs. 3-4). Jeremia waarschuwde hen om berouw te tonen en op te houden met luisteren naar bedrieglijke woorden. Wat waren deze bedrieglijke woorden? “De tempel, de tempel, de tempel.” Ze beweerden hetzelfde als wat Gods mensen vandaag zeggen: “De Kerk, de Kerk, de Kerk”!

Of om het op een andere manier te zeggen: “dit is Gods Kerk” of “u mag Gods Kerk niet verlaten” of “dit is nog steeds Gods Kerk”.

Al deze beweringen zijn LEUGENACHTIGE WOORDEN! Het was een probleem in Jeremia's tijd en hij profeteerde dat het vandaag een probleem zou zijn in Gods eigen Kerk!

Dit zijn leugenachtige woorden omdat hun beweringen inhouden dat deze mensen Gods volk zijn die Gods Werk doen. En dat is eenvoudigweg niet waar.

De mensen die God trouw zijn, zoals Jeremia, hebben een opdracht om Gods ONTROUWE volk te waarschuwen dat zij geestelijk aan het afdwalen zijn.

Als Gods volk afdwaalt, DAN WORDT HET EEN ZONDE OM BIJ HEN TE BLIJVEN. Een pleidooi om in een zondigende Kerk te blijven wordt dan tot “BEDRIEGLIJKE WOORDEN”! (vs. 8).

Sommige mensen vragen: “Wel, kan God dan Zijn eigen leiders niet besturen?” Het antwoord is NEE, dat kan Hij niet, omdat Hij hen een vrije wil gegeven heeft en zij het goede boven het kwade moeten VERKIEZEN. God zal Zijn leiders of Zijn volgelingen geen gehoorzaamheid afdwingen. KARAKTER MOET GEBOUWD WORDEN DOOR VRIJWILLIG DE WEG VAN GOD TE KIEZEN.

De Bijbel staat vol voorbeelden waarbij Gods volk op een dwaalweg geleid werd door zondige leiders.

“Wat? Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor de Baäl offers ontsteken en andere goden nalopen die gij niet gekend hebt—en komt gij dan staan voor Mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen en zegt: Wij zijn geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven?” (vs. 9-10). Deze mensen dwalen van God af, terwijl zij schijnheilig zeggen God en Zijn tempel lief te hebben! Dit is slechts een fysiek type van wat er op geestelijk gebied gebeurt in de eindtijd. Alleen Gods naam te dragen maakt het nog niet tot Gods Kerk. Jeremia zegt dat de tempel alleen maar naar Gods naam “genoemd” is en veroordeelde hen voor het verwerpen van Gods Woord.

Dit is ook een profetie voor de eindtijd en voor de Laodicea Kerk van God (Op. 3:14-19). Zij bezaten Gods waarheid, maar hebben zich nu van God afgekeerd, terwijl ze zich op een hypocriete manier erg rechtvaardig voordoen.

“Is dit huis, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? En Ik—zie Ik heb het wel degelijk opgemerkt, luidt het woord des HEREN. Want gaat naar Mijn plaats, die te Silo was, waar Ik in het eerst Mijn naam deed wonen, en ziet wat Ik daarmee gedaan heb om de boosheid van Mijn volk Israël” (vs. 11-12).

Het Hebreeuwse woord voor “Mijn plaats” is “heiligdom” of de heiligste plaats in de tempel—het Heilige der Heiligen. Dat was Gods eigen volk. Hij woonde onder hen. Maar de mensen keerden zich van God af. Daarom was God niet langer onder hen aanwezig. **EVENALS IN OPENBARING 2 EN 3, VERWIJDERDE GOD ZIJN LAMP OF KANDELAAR (Op. 2:5) ALS HET VOLK TOT ZONDE VERVIEL!**

Er gebeurde iets verschrikkelijks met Gods “plaats” in Silo. Dat is een ernstige les voor ons vandaag.

Het verhaal van Silo staat in I Samuël 4. Israël had de ark van het verbond met de twee stenen tafelen of de Tien Geboden. De ark was een symbool van Gods troon—Zijn aanwezigheid. Toen Israël de Jordaan overstak, hadden zij de ark bij zich. Zij zagen de wateren van de Jordaan zich vaneen scheiden, zodat zij konden oversteken. Zij wisten dat dit een groot wonder van God was. Toen Israël zeven keer om Jericho trok, stortten de muren in. Ze hadden de ark van het verbond bij zich. Alle Israëlieten wisten dat God bij hen was en deze wonderen deed.

Toen de tempel gebouwd werd, werd de ark in het Heiligdom of het Heilige der Heiligen geplaatst.

Israël dacht dat God altijd bij hen was als zij de ark hadden. In I Samuël 4 hadden ze de ark toen ze de strijd ingingen. MAAR MEER DAN 30.000 ISRAELITISCHE SOLDATEN VERLOREN HET LEVEN IN EEN BLOEDIGE SLACHTING!

Israël was zeer ontmoedigd. Ze wilden weten waarom dit gebeurd was. Daarom openbaarde God hen dat Hij hen had verlaten vanwege hun boosheid, zoals in het zevende hoofdstuk van Jeremia uitgelegd wordt.

Zelfs als Gods volk de ark heeft, of zijn tempel, of de naam van Zijn Kerk, dan nog is Hij tegen hen als zij rebelleren!

Gods naam dragen is niet genoeg. God moet er ook zijn! En als Gods volk zich van Hem afkeert, dan zal Hij niet met hen zijn!

Als God het fysieke Israël strafte zoals Hij deed in I Samuël 4 en Jeremia 7, wat zal Hij dan aan het geestelijke Israël of Zijn Kerk vandaag doen??

“En dan uzelf voor Mij komen stellen, in dit huis dat Mij toebehoort, en te denken dat u nu helemaal veilig bent—veilig om door te gaan met al deze afschuwelijke praktijken!” (Jer. 7:10, *Moffatt* vertaling).

“Ik zal met deze tempel, die Mijn naam draagt, en waarin gij uw vertrouwen stelt, en met de plaats die Ik u en uw voorvaderen gegeven heb, doen, net zo als Ik met Silo gedaan heb. Ik zal u uit Mijn ogen verdrijven, zoals Ik al uw verwanten, het gehele zaad van Efraïm, weggedreven heb” (vs. 14-15, *Jeruzalem* vertaling).

Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Voegt uw brandoffers maar bij uw slachtoffers en eet vlees; want Ik heb tot uw vaderen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken noch hun een gebod gegeven ter zake van brandoffer en slachtoffer, maar dit gebod heb Ik hun gegeven: GEHOORZAAM mijn stem, dan zal Ik u tot een God zijn en zult gij Mij tot een volk zijn, EN WANDELT OP DE GANSE WEG DIE IK U GEBIED, opdat het u wel ga” (vs. 21-23). Israël belandde in een rituele godsdienst. Zij beschouwden zichzelf als erg godsdienstig, maar zij rebelleerden en begingen afschuwelijke zonden!

En zo is het vandaag ook. DE LAODICEËRS HANDELEN ZEER “RELIGIEUS” TERWIJL ZIJ TEGEN GOD REBELLEREN!

God inspireerde Jeremia om over onze tijd nu te schrijven. Hij waarschuwde dat we moeten gedenken wat God geboden heeft (voornamelijk door Herbert W. Armstrong in deze eindtijd). Het is niet genoeg om ons Gods volk te noemen. We moeten God ook GEHOORZAMEN!

We hebben al gelezen hoe Satan komt als een “engel des lichts” (II Cor. 11:14). We zien dikwijls een leider kinderen omhelzen en eindeloos praten over “liefde, liefde en nog eens liefde,” en we vinden het zo moeilijk om deze persoon te zien als iemand die door Satan gemotiveerd wordt. Maar zo komt Satan! Hij komt als een “engel des lichts”! We moeten dit begrijpen of we worden bedrogen! Dit is zelfs nog belangrijker te weten als we Gods eigen volk zijn!

“Maar zij luisterden niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts” (Jer. 7:24). **ALS GODS KERK “ACHTERWAARTS” GAAT—DAN ZEGT GOD: GA ERUIT!**

Het gaat er niet om waar Gods Kerk is. Het gaat erom waar God is. God was niet in de tempel, **HIJ WAS IN DE KERKER MET JEREMIA!**

Wij moeten luisteren en door God “gecorrigeerd” worden (vs. 28). Dit is een profetie voor nu. Als wij falen, dan zullen we Gods toorn incasseren—in deze generatie! (vs. 29).

Velen van Gods volk verwerpen God door bedrog (Jer. 9:6). **ZIJ WILLEN NIET DAT GOD HEN REGEERT!** Dus komen ze opdraven met een of andere geleerde redenering en ze bedriegen zichzelf. Maar God accepteert hun opstandige ideeën niet. Hij treft het probleem in het

hart. Hij zegt: “**ZIJ WEIGEREN MIJ TE KENNEN!**”! En dat is een houdingsprobleem.

“Zo kwam Jeremia in het gevangenhuis (de plaats des kuils—SV), in de gewelfde vertrekken (in de kotjes [= cellen]—SV) en Jeremia bleef daar lange tijd. Toen liet koning Zedekia hem halen en de koning vroeg hem in het paleis in het geheim en zeide: Is er een woord van de HERE? En Jeremia zeide: Ja; gij zult, zeide hij, in de macht van de koning van Babel gegeven worden” (Jer. 37:16-17).

Zedekia ontmoette Jeremia “in het geheim”. Hij liet Jeremia waarschijnlijk ‘s nachts door de achterdeur binnenbrengen. Toen vroeg hij Jeremia of daar ook “een woord van de HERE was”. Diep in zijn hart wist hij waar Gods Woord was. Maar hij bedroog zichzelf nog steeds door te geloven dat hij aan Gods toorn zou kunnen ontsnappen. Hij had het mis. Zedekia heeft zijn volk nooit

de waarheid verteld. Daarom doodden de Babyloniërs, toen zij Juda veroverden, Zedekia's beide zonen voor zijn ogen! Toen maakten zij Zedekia blind en voerden hem mee naar Babel.

Op een bepaald punt in deze verbijsterende straf, moet Zedekia onder tranen gezegd hebben: "Had ik maar positie gekozen voor God."

God heeft aan Zijn volk in de eindtijd deze openbaring van Jeremia gegeven. Hij is in hoofdzaak voor ons nu. Als wij weigeren ons te onderwerpen aan Gods geïnspireerde woord, dan zal onze toekomst er uit zien als het lot dat Zedekia trof!

Het gaat er niet om waar Gods Kerk is. Het gaat erom waar God is. **GOD WAS NIET IN DE TEMPEL, HIJ WAS IN DE KERKER MET JEREMIA!** Gods leider bevond zich niet in een of ander voornaam kantoor. Hij bevond zich in een kerker! En God was daar bij hem. Dat is vaak de realiteit voor God en Zijn dienaren.

Wij willen alleen in Gods Kerk zijn, als God daar is. Als God Zijn lamp van de Laodicea Kerk heeft weggenomen, dan ligt er alleen maar schrikwekkende **RAMPSPOED** voor die Kerk in het verschiet!

Slechts één Werk van God

Laten wij nu naar Jeremia 26 gaan. Jeremia 26 is een bijbehorend deel van Jeremia 7, waar wij het in hoofdstuk 2 al over hadden. Wij zullen zien dat de beide hoofdstukken de twee eindtijd Kerken van God te behandelen.

“In het begin der regering van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Here: Ga in de voorhof van het huis des Heren staan en spreek tegen alle steden van Juda, die komen om zich in het huis des Heren neder te buigen, al de woorden die Ik u gebied tot hen te spreken; doe er geen woord af” (Jer. 26:1-2). Jeremia moest tot alle aanbidders in de tempel spreken. Wij hebben al verschillende malen aangetoond, dat de tempel vandaag Gods Kerk is en dat het boek Jeremia in hoofdzaak voor de eindtijd is (zie Jer. 23:20 en 30:24—het woord “inzien” moet vertaald worden door “begrijpen”).

In deze laatste dagen is Gods eigen Kerk tegen Hem in opstand gekomen. In Jer. 26:2 zegt God dat wij er geen woord van af mogen doen. Dat betekent dat je nooit een compromis moet sluiten met wat God zegt. Herbert Armstrong zei vaak, wanneer hij een of andere reden zou moeten bedenken waarom God hem gebruiken wilde, dan was het omdat hij nooit, zelfs niet in het geringste, een compromis met Gods Woord wilde sluiten. Om die

zelfde reden zie je vandaag zo veel religieuze verwarring. De religieuze leiders sluiten voortdurend een compromis met Gods Woord.

Gods Wet Verwerpend

“Misschien zullen zij gehoor geven en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg; dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun denk aan te doen om de boosheid hunner handelingen. Spreek dan tot hen: Zo zegt de Here: Als gij niet naar Mij luistert en niet wandelt naar DE WET, DIE IK U VOORGELEGD HEB, en niet hoort naar de woorden van mijn knechten, de profeten, die Ik tot u zond, vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, dan zal Ik dit huis gelijk maken aan Silo, en Ik Zal deze stad gelijk maken tot een vloek voor alle volkeren der aarde” (vs. 3-6). Wie gebruikte God om Zijn WET in deze eindtijd aan Zijn volk voor te leggen? Bijna alle religies verwerpen vandaag Gods Wet. Maar Herbert Armstrong deed dit niet. Hij legde het juist Gods eigen Kerk en de wereld voor. De wereld weigerde die Wet te aanvaarden—en de Kerk, die de heer Armstrong oprichtte, is nu bezig hetzelfde te doen!

Vele theologen redeneren vandaag rondom Gods Wet en fantaseren dat ze gelijk hebben. Maar God ziet scherp door die geleerde onzin heen en bestempelt deze geleerden als rebellen.

“De priesters nu, de profeten en het ganse volk hoorden Jeremia deze woorden spreken in het huis des Heren” (vs. 7). Wat Jeremia deed was alleen maar een zinnebeeld voor deze eindtijd boodschap. hij ging de tempel binnen, zodat het volk zijn BOODSCHAP wel MOEST HOREN! GOD ZEGT DAT ZIJN WARE VOLGELINGEN DEZELFDE METHODE VAN AANPAK MOETEN HEBBEN ! Wij moeten deze boodschap zo uitdragen dat Israël, en vooral Gods eigen Laodicea Kerk, deze kan horen. God zegt dat velen van Zijn volk in deze eindtijd in opstand zijn. God waarschuwt hen altijd, in de hoop dat zij zich zullen bekeren en zo de komende Verdrukking ontgaan.

“En nadat Jeremia geëindigd had uit te spreken al wat de Here geboden had tot het ganse volk te spreken, grepen de priesters, de profeten en het ganse volk hem aan met de woorden: Sterven moet gij; waarom hebt gij in de naam des Heren geprofeteerd: Gelijk Silo zal dit huis worden, en deze stad zal verwoest worden, ZODAT ER NIEMAND WOONT! En het ganse volk liep tegen Jeremia te hoop in het huis des Heren” (vs. 8-9).

Deze boodschap is in hoofdzaak voor nu. Jeremia praat over een kernramp, waarin steden “ZONDER INWONERS” achter

gelaten worden! (Jer. 4:7). In Jeremia's tijd werd Jeruzalem niet zonder inwoners achtergelaten. Maar vele Amerikaanse en Britse steden zullen deze nucleaire ramp in de nabije toekomst ondergaan, wanneer zij nalaten zich te bekeren! Er werd tegen Jeremia gezegd met deze boodschap te stoppen of te sterven! Ze zeiden hem zijn mond te houden of anders gedood te worden! Gods eigen aanbidders in de tempel in Israël probeerden hem **LEGAAL TER DOOD TE BRENGEN !**

Vandaag raken sommige mensen door ons van streek, wanneer wij de waarheid prediken. Dat schokt ons niet. Het zou ons schokken als sommige mensen niet van streek raakten!

Wij worden vaak beschuldigd dat wij de verkeerde aanpak van onze boodschap hebben. Natuurlijk, dat is wat ze ook tegen Jeremia en al Gods boodschappers vertelden! Deed dit Gods leiders ophouden? Natuurlijk niet! Wij ontvangen kritiek. **MAAR WIJ BEGRIJPEN HEEL GOED DAT DIT GODS BOODSCHAP IS EN DEZE MOET BEKEND GEMAAKT WORDEN! GOD BEVEELT ONS DIT TE DOEN!**

“Toen de vorsten van Juda dit hoorden, gingen zij uit het koninklijk paleis naar het huis des Heren, en zetten zich aan de ingang der nieuwe poort van het huis des Heren. En de priesters en de profeten zeiden tot de vorsten en tot het ganse volk: Deze man is des doods schuldig, omdat hij over deze stad heeft geprofeteerd, zoals gij met uw eigen oren hebt gehoord” (vs. 10-11). Jeremia's grootste vijanden waren in Gods tempel. **EN VANDAAG ZIJN ONZE GROOTSTE VIJANDEN IN GODS EIGEN KERK!** Dat komt omdat onze boodschap hen veroordeelt omdat zij Gods Werk niet doen!

“Maar Jeremia zeide tot al de vorsten en tot het ganse volk: De Here heeft mij gezonden om over dit huis en deze stad al de woorden te profeteren, die gij gehoord hebt” (vs. 12).

Jeremia was gezonden om **TEGEN** Gods huis en Juda te profeteren. Heden worden wij **DOOR GOD GEZONDEN** om tegen Gods eigen Laodicea Kerk en de volkeren van Israël te profeteren! Beide partijen zijn schuldig aan het rebelleren tegen God. **WIJ HEBBEN DE OPDRACHT VAN GOD OM DEZE BOODSCHAP BEKEND TE MAKEN!** Niemand kan die boodschap doen stoppen! Omdat het niet ons idee is, maar Gods bevel!

Deze boodschap is de **ENIGE HOOP** voor Amerika en Groot-Brittannië! Alleen deze boodschap en hun bekering kan hen van rampspoed redden!

“Nu dan, betert uw handel en wandel, en hoort naar de stem van de Here, uw God; dan zal de Here berouw hebben over het kwaad dat Hij tegen u gesproken heeft” (vs. 13). Als ze zich bekeren zal God geen vernietiging over onze volkeren brengen. ER IS GEEN ANDERE HOOP! Gods Laodicea Kerk en Israël moeten hun wegen “beteren”.

“Wat mij betreft, zie, ik ben in uw hand, doet mij zoals goed en recht is in uw ogen; maar weet wel, dat gij, als gij mij doodt, onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en over haar inwoners; want in waarheid, de Here heeft mij tot u gezonden om ten aanhoren van u al deze woorden te spreken” (vs. 14-15). Als mensen ons vervolgen vechten zij tegen God. Ieder menselijk wezen op de planeet aarde moet te weten komen dat GOD ACHTER ONZE BOODSCHAP STAAT!

“Toen zeiden de vorsten en het ganse volk tot de priesters en de profeten: Neen, deze man is niet des doods schuldig, want in de naam van de Here onze God, heeft hij tot ons gesproken” (vs. 16). Dit is een verbazingwekkende verklaring. De wereldse leiders wisten dat Jeremia Gods waarheid sprak en zij wilden hem niet doden. Maar de religieuze leiders verwierpen Gods boodschap en wensten Jeremia dood! De grootste haat tegen Gods boodschap komt altijd uit de religieuze sector! De haat van de wereldse leiders nam echter ook toe toen Jeremia profeteerde (zie Jeremia 37).

Als mensen
*ons vervolgen vechten
 zij tegen God. Ieder
 menselijk wezen op de
 planeet aarde moet te
 weten komen dat GOD
 ACHTER ONZE
 BOODSCHAP STAAT!*

“Ook stonden enkelen uit de oudsten des lands op en zeiden tot het gehele verzamelde volk: De Morastiet Micha was als profeet werkzaam in de dagen van Hizkia, de koning van Juda, en hij zeide tot het ganse volk van Judea: Zo zegt de Here der heerscharen: Sion zal als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten” (vs. 17-18). Bedenk dat dit een eindtijd profetie is. SION OF GODS KERK ZAL ALS EEN AKKER WORDEN OMGEPLOEGD! Weet u wat een omgeploegde akker precies is? Die is in kleine stukjes gescheurd. Dat gaat er gebeuren met Gods Laodicea Kerk in deze eindtijd!

DE VOLKEREN VAN ISRAEL ZULLEN ALS VUILNISHOPEN WORDEN!
Dit zijn vreselijke profetieën over de naties van Israël, waarbij inbegrepen zulke landen als Amerika, Groot-Brittannië, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en andere democratieën in noordwest Europa. Herbert Armstrong predikte deze profetieën meer dan 50 jaar geleden al. Het is voor ons volk tijd om wakker te worden!

“Heeft Hizkia, de koning van Juda, met geheel Juda, hem soms ter dood gebracht? Vreesde hij niet de Here, zodat hij de gunst des Heren zocht? En de Here had berouw over het kwaad dat Hij tegen hen gesproken had. En wij zijn bezig een groot kwaad te begaan tegen onszelf” (vs. 19).

GOD ROEPT ONS VOLK NOG STEEDS OP ZICH TE BEKEREN! ER IS NOG HOOP! Beking betekent niet je tot een misleide kerk te keren, maar tot Gods waarheid!

Dan komt Jeremia tot de meest ernstige en vreselijke voorvallen in dit boek. Er was een man Uria genaamd, die ook in Gods naam profeteerde en men bracht hem ter dood! U dient te weten waarom.

Waarom Uria Gedood Werd

“Nu was er ook een man, die als profeet optrad in de naam des Heren, Uria, de zoon van Semaja, uit Kirjat-Jearim; die profeteerde tegen deze stad en tegen dit land geheel zoals Jeremia. Maar toen koning Jojakim met al zijn machtigen en al de vorsten zijn woorden hoorde, trachtte de koning hem te doden. Uria vernam het en werd bevreesd en hij nam de vlucht en kwam in Egypte. Daarop zond koning Jojakim enige mannen naar Egypte, Elnathan, de zoon van Achbor, en enige mannen met hem; zij haalden Uria uit Egypte en brachten hem tot koning Jojakim, en deze liet hem met het zwaard ter dood brengen en zijn lijk op de begraafplaats van het gewone volk werpen. Ahikam echter, de zoon van Safan, beschermde Jeremia, zodat men hem niet overgaf in de handen van het volk om hem te doden” (vs. 20-24).

Houd in gedachten dat deze profetieën in hoofdzaak voor de eindtijd zijn. Er zullen ook vandaag Uria's te voorschijn komen. Uria profeteerde in de naam des Heren en tegen Jeruzalem en Juda. Maar er is geen aanwijzing dat hij met Jeremia samenwerkte. Hij wenste mogelijk zijn eigen aanhang in plaats van Gods Werk, door Jeremia verricht, te ondersteunen. Dat betekent dat hij in feite het GELOOF, het VERTOUWEN miste in wat God door Jeremia deed. Sommige leiders die de WCG verlaten verkondigen vele van Herbert Armstrongs leerstellingen, maar wijzen de Filadelfia Kerk, *die God oprichtte* om hem op te volgen, af!

Wat zal er met hen gebeuren? Zij hebben God niet achter zich en zullen dus in paniek raken, wanneer de echte vervolging komt. Net als Uria blijven ze niet bij God en Jeremia, maar vluchten weg—en dat zal hun dood betekenen!

Zij missen het geloof in de levende God, OMDAT ZIJ ZIJN WERK NIET ONDERSTEUNEN. God zei dat Hij een werk in onze dagen zou oprichten dat velen niet zouden geloven wanneer er over gesproken zou worden (Hab. 1:5). Wanneer wij zelfs niet kunnen onderkennen waar Gods Werk is DAN MIST ER TRAGISCH GENOEG IETS IN ONS GEESTELIJK LEVEN !

Het is niet voldoende Gods Woord te prediken en te profeteren. Een ieder van ons moet het ware Werk van Christus vinden—er is maar EEN Werk—daar moeten we achter staan en die poging ondersteunen. ALLEEN DAN ZULT U HET GELOOF EN DE KRACHT HEBBEN OM STEVIG TE STAAN EN VOOR GOD TE STRIJDEN! God zal u *alleen* schragen, WANNEER U HEM EN ZIJN WERK ONDERSTEUNT!

Jeremia vluchtte niet weg. Hij werd gevangen genomen en toen bevrijd door de vijand of het Babylon van Nebucadnezar.

Dat zou kunnen gebeuren met sommige van Gods mensen in de eindtijd. Het punt is dat wij moeten weten waar Gods Werk is en dit nooit in de steek laten. God zal altijd zorg dragen voor Zijn trouwe volk.

Veel mensen hebben kennis betreffende Gods Woord en profetieën in de eindtijd. Maar dat is niet de hoofdzaak. Het enige inzicht dat ons zal redden van de fysieke vernietiging is te weten waar Christus en Zijn werk is—en dit dan te volgen! Dan alleen wandelt u volgens een levend geloof. U moet achter Gods Werk staan en dit ondersteunen of het kan u in deze eindtijd uw leven kosten.

Laodicese Dienaren

Laten wij nu terug gaan naar Jeremia 8. “Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers die vervaardigd!” (vs. 8-9). Wie is wijs in de WET? Alleen Gods volk is vandaag wijs wat de wet betreft. Maar velen van deze “wijze” mensen hebben GODS WET VERWORPEN!

Dit zou alleen maar op Gods Laodiceërs in deze eindtijd kunnen slaan. Alleen zij hebben Gods wet vroeger gehad en verwerpen deze nu!

Wat is hun werkelijk probleem? Jeremia 9:6 beantwoordt deze vraag: “Hier woont onderdrukking op onderdrukking, bedrog op bedrog; zij weigeren mij te kennen luidt het woord des Heren” “DOOR BEDROG *weigeren* ZIJ GOD TE KENNEN”! Het is zo gemakkelijk wat God ons geleerd heeft te verdraaien en je toch zo rechtvaardig voor te doen. Maar God noemt de rebellen naar wat ze zijn. Zij kunnen al het geleerde bedrog gebruiken dat ze willen, maar het is nog altijd rebellie!

Gods Wet verwerpend

Let op wat Joseph Tkach, Pastor General van de Wereldwijde Kerk van God, over Gods Wet zei: “Het is een gebruikelijke fout

om aan te nemen dat als iedereen alleen maar de Tien Geboden zou houden, wij dan een prachtige wereld zouden hebben! Christenen moeten bedenken dat de Tien Geboden GEEN vriendelijkheid, barmhartigheid, medelijden, edelmoedigheid, opofferingsgezindheid voor anderen, onpartijdigheid, geduld of liefde VEREISEN. Ook verbieden de Tien Geboden niet specifiek verwaandheid, jaloersheid, haat, woede of zelfzucht”.

Dat benadert een Godsblasting. Hij zegt: “De Tien Geboden vereisen geen vriendelijkheid, barmhartigheid...” Lees nu eens wat de Bijbel zegt: “Wee u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de *barmhartigheid* en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten”(Matt. 23-23. Hier is de “Wet” genoemd in Gods Woord. En het zegt: EEN VAN DE GEWICHTIGSTE ZAKEN VAN DE WET IS “BARMHARTIGHEID”! Precies het tegenovergestelde van wat de heer Tkach zegt! Hij zegt ook dat de Wet “geen opoffering ...of liefde vereist” Laat ons eens I Joh. 5:3 lezen: “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar”. God zegt dat het houden van de geboden liefde is! MET ANDERE WOORDEN: WANNEER JE DE TIEN GEBODEN NIET HOUDT, HEB JE GEEN LIEFDE !

“Wie is de wijze man, die dit begrijpt, hij, tot wie de mond des Heren gesproken heeft, DAT HIJ HET KAN VERKONDIGEN? Waarom is het land te gronde gegaan, doods geworden als de woestijn, waar niemand doorheen trekt?” (Jer. 9:12). Gods eigen mond spreekt deze woorden tot ons—ZIJN EIGEN MOND! Willen wij naar de woorden uit Gods eigen mond luisteren?

Als wij geloven dat deze woorden van God komen, dan zegt God DAT WIJ DEZE MOETEN VERKONDIGEN!! Wij hebben geen keus—God beveelt dat wij Zijn woorden moeten verkondigen! Maar wat moeten we verkondigen? Wat is Gods boodschap? DAT ONS LAND OP HET PUNT STAAT “VERTEERD TE WORDEN ALS EEN WOESTIJN”!! Dat houdt een kernoorlog in!

Waarvan moeten wij ons bekeren? Vers 13 geeft het antwoord, “De Here zegt: Omdat zij mijn wet verlaten hebben, die Ik hun had voorgelegd, en niet aan mijn stem gehoor gegeven noch daarnaar gewandeld hebben” Sommige mensen HEBBEN GODS WET, die Hij hun voorgelegd had in de eindtijd, VERLATEN! Je kunt niet Gods wet VERLATEN, tenzij je hem eens had en hield! Gods eigen volk, aan wie door Herbert Armstrong Gods wet voorgehouden was in de eindtijd, heeft deze

wet verworpen. Herbert Armstrong predikte jaren lang deze wet metterdaad tot de gehele wereld, maar de meesten wilden Gods stem niet gehoorzamen. De grootste tragedie is dat God Zijn wet aan zijn eigen mensen voorhield en dat zij nu die wet verlaten. God gaat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tuchtigen, zoals geen natie ooit gestraft is, wanneer ze niet ontwaken! Dit moet ons beslist prikkelen om Gods waarheid vurig te zoeken.

“Want het geluid van een weklacht wordt gehoord uit Sion: Hoe zijn wij vernield! Wij zijn ten zeerste te schande geworden, omdat wij het land moeten verlaten, omdat zij onze woningen omver werpen” (vs. 19). Het geluid van een weklacht wordt gehoord uit Sion of Gods Kerk. Waarom moet Gods eigen volk in doodsangst weklagen? OMDAT ZIJ GODS WET NIET IN

ACHT GENOMEN HEBBEN EN IN GEBREKE GEBLEVEN ZIJN GODS WAARSCHUWINGSBOODSCHAP IN DE EINDTIJD TE PROFETEREN!

God heeft een volmaakt inzicht. Hij heeft het lijden van Zijn eigen Kerk in ballingschap, dat de weklacht oproept, reeds gezien. Het is nog niet gebeurd, maar je kunt er zeker van zijn dat het precies zo zal gebeuren, zoals God zegt.

“Maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe;

want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des Heren” (vs. 24). De enige echte roem die je ooit zult hebben is de grote God van liefde te begrijpen en te kennen. Elders zullen wij geen roem vinden.

“Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degenen, die de voorhuid hebben” (vs. 25—SV). Wie zijn de besnedenen en de onbesnedenen?

Alleen Gods volk kan dit echt begrijpen. God gaat Zijn Laodicea Kerk, samen met de volkeren van Israël, tuchtigen.

“Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.

W*aarom moet Gods eigen volk in doodsangst weklagen? Omdat zij Gods wet niet in acht genomen hebben en in gebreke gebleven zijn Gods waarschuwingsboodschap in de eindtijd te profeteren!*

Tuchtig mij, Here, doch naar recht; niet in uw toorn, opdat Gij mij niet te gering maakt” (Jer. 10:23-24). Weten u en ik wel heel goed dat wij onze eigen schreden niet kunnen richten? God zegt dat, wanneer je dit werkelijk weet, je God steeds zult vragen je terecht te wijzen! Vraagt u God vaak om correctie omdat u weet dat het niet aan de mens staat zijn eigen schreden te richten?

Je kan zelfs niet een stap zelf zetten. Jeremia leerde deze les grondig. Om die reden kon God hem zo doeltreffend gebruiken. Wij moeten nederig Gods correctie zoeken om bruikbaar te kunnen zijn. Deze eerbiedige HOUDING is zo ZELDZAAM vandaag. Dit is de ENIGE houding die God kan gebruiken! Omdat de religies van deze wereld die houding missen, zijn ze in een wildernis van religieuze verwarring.

Opstandige Dienaren

Laten wij nu een sprong maken naar hoofdstuk 23. Jeremia 23 is een soort tegenhanger van Ezechiël 34. Het behandelt hetzelfde probleem. “De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien” (Jer. 23:20). De uitdrukking “duidelijk inzien” is beter vertaald met “volledig begrijpen”. Dus in de eindtijd weet Gods volk dat het boek Jeremia (en in het bijzonder Jeremia 23) op ons betrekking heeft. Het zal tot onze eigen schande zijn wanneer wij dit niet inzien. Alleen in de eindtijd kunnen wij de bijbelse “puzzel” volledig in elkaar passen.

God openbaart de stukjes van de puzzel die nodig zijn om het tafereel af te maken. Dit is ook wat God tegen Daniël vertelde (Dan. 12:4, 9).

“Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis, zelfs in mijn huis heb Ik hun boosheid gevonden, luidt het woord des Heren” (Jer. 23:11). Dit gebeurt “IN MIJN HUIS” of in GODS TEMPEL. De *Anchor Bible* vertaalt deze uitdrukking met “in Mijn eigen huis” Wij weten dat de tempel ten tijde van het Nieuwe Testament en in de eindtijd profetieën Gods eigen Kerk is. Boosheid wordt vandaag binnen Gods eigen Kerk gevonden! Wat is het? Schrijf voor gratis exemplaren van *Maleachi's Boodschap* en de *Doctrinaire Veranderingen* in de Wereldwijde Kerk van God, en u zult het zien. God is bezorgd over het kwaad in geheel Israël, maar in het bijzonder in geestelijk Israël of Zijn Kerk. Daar worden de ergste misdaden van alle bedreven.

“Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. Daarom, zo zegt de Here,

de God van Israël, tot de herders die Mijn volk weiden: Gij verstrooit en verstoot Mijn schapen, en zoekt ze niet op; zie, Ik bezoek aan u de boosheid uwer handelingen, luidt het woord des Heren” (Jer. 23:1-2). Wij moeten er aan denken dat Jeremia persoonlijk alleen maar naar Juda ging. Maar hij richt zich hier tot Israël, dat al meer dan 100 jaar tevoren in ballingschap was gegaan. Dit moet dus tot eindtijd Israël gericht zijn. De naties van Israël waren echter in de eindtijd nooit Gods kudde. Zij waren nooit verenigd als Gods volk heden. In het verleden waren zij van God gescheiden en ze zijn het vandaag nog steeds.

In dit hoofdstuk richt God zich tot geestelijk Israël, dat door de heer Armstrong verenigd was en toen “verstrooid” en “verstoten” werd door de Laodicese leiders. Dit kan alleen maar betrekking hebben op Gods volk vandaag!

Als Gods volk vandaag “verstrooid” en “verstoten” is, dan IS HET HEEL DUIDELIJK, DAT IEMAND (HWA) HEN HEEFT MOETEN VERENIGEN, WILDEN ZE VERSTROOID KUNNEN WORDEN! Gods Laodicea kudde wordt van God weggedreven door meer dan 40 grote doctrinaire veranderingen, sedert de heer Armstrong stierf! De naties van Israël zouden in geen geval door valse profeten verstrooid kunnen worden. Zij zijn nooit geestelijk verenigd geweest, aangezien God duizenden jaren geleden geestelijk een echtscheiding met hen aanging. Dit is een geestelijke verstrooiing door valse profeten. Hoe zal God hen terechtwijzen? Hij zal “aan u bezoeken de boosheid uwer handelingen”.

“En Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen”(Jer. 23:3). Deze geestelijke verstrooiing van Gods volk vindt vlak voor de Grote Verdrukking en de opwekking van David plaats (vs. 5). De “rest” betekent het “resterende deel” of de “overlevenden”. Dit is de “Grote Schare” die zich bekeert in de “Grote Verdrukking”(Openbaring 7). Zij zullen Gods “kudde” worden.

Dat houdt in, dat er op korte termijn een grote vraag zal zijn naar loyale schaapherders. “Ook zal Ik over hen herders verwekken om hen te weiden en zij zullen vrees noch schrik meer hebben, en zij zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heren” (vs. 4). God bereidt nu zijn eerstelingen voor en in het bijzonder de Filadelfiërs om herders te zijn over deze reusachtige schare bekeerde mensen! Nu zijn zij begerig om Gods weg van leven te leren. Op het ogenblik is het voor ons de tijd om ons voor die enorme en prachtige taak voor te bereiden!

God gaat schaapherders over hen aanstellen die hen met Zijn waarheid zullen “voeden”. Zij zullen hen leren wat de heer Armstrong en de Filadelfia Kerk van God onderwezen! God spreekt over ons als over Zijn toekomstige herders! Zijn wij gereed om Gods volk met de waarheid te voeden? Wij zijn daarvoor niet klaar wanneer wij verwerpen wat de heer Armstrong ons, onder inspiratie van de Heilige Geest, leerde.

“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land” (vs. 5). Deze verzen lijken erg op die van Ezechiël 34. “In die dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: DE HERE ONZE GERECHTIGHEID” (Jer. 23:6). Dit is onze prachtige toekomst.

“Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had: en zij zullen op hun eigen grond wonen” (vs. 7-8). Dit is de ballingschap van Israël in de eindtijd. Deze heeft nog niet plaats gevonden, maar zij zal in de zeer nabije toekomst zijn.

“Over de profeten. Mijn hart is in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen sidderen; ik ben als een beschonken man, als iemand wie de wijn naar het hoofd gestegen is, om de Here en om zijn heilige woorden” (vs. 9). Waarom drukt Jeremia zulk afgrijzen uit? OMDAT GODS EIGEN PROFETEN ISRAËL NIET WAARSCHUWEN VOOR DEZE VERSCHRIKKELIJKE GEVANGENSCHAP! Al de beenderen van Jeremia sidderen vanwege de valse profeten! Hij begreep dat ze zouden weigeren Gods eigen volk in deze eindtijd te waarschuwen. Wanneer Jeremia Gods heilige profetieën leest, doet het hem zich als een dronken man voelen.

Gods volk en Israël moeten vandaag wanhopig gewaarschuwd worden, maar hun leiders willen dit niet doen! Dit is de ergste tijd van lijden die ooit over deze aarde zal komen en Gods eigen dienaren zeggen “profeteer niet” (Amos 2:11-12).

Tactische nucleaire wapens zijn uit de Russische arsenalen gestolen en aan landen in het Midden Oosten verkocht. Spoedig zullen Duitsland en Japan ook nucleaire wapens hebben.

Verspreiding van kernwapens is een verbijsterende werkelijkheid en Gods eigen dienaren willen niet profeteren wat God hierover zegt! Schrijf om ons gratis boekje getiteld “*De leeuw heeft gebruld*”. Het zal nauwgezet uitleggen wat de toekomst voor Israël inhoudt. HET ZAL “UW GEBEENTE DOEN SIDDEREN”, NET ZOALS BIJ JEREMIA!

“Het Jaar van Hun Ondergang”

“Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis, zelfs in mijn huis heb Ik hun boosheid gevonden, luidt het woord des Heren. Daarom zal hun weg voor hen worden als glibberige plaatsen in de duisternis, zij zullen daar verdwalen en vallen. Want Ik zal rampspoed over hen brengen in het jaar van hun bezoeking, luidt het woord des Heren” (Jer. 23:11-12). God heeft boosheid in Zijn eigen huis of Kerk gevonden. De valse profeten naderen snel “het jaar van hun bezoeking” of zoals de Anchor Bible zegt, “het jaar van hun ondergang”. Dit staat de leiders van de Wereldwijde Kerk van God te wachten. De tijd is bijna verstreken.

“Wel heb Ik bij de profeten van Samaria gezien wat ergerlijk was: zij profeteerden door de Baäl en misleidden mijn volk Israël” (vs. 13). Dit slaat op de wereldse profeten van Samaria of de 10 stammen van Israël. Maar er is een veel ernstiger misdaad.

“Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: echtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra” (vs. 14). Jeruzalem is het type voor geheel Israël. Maar hier betreft het geestelijk Israël en hier komt het waarom. Deze valse profeten plegen OVERSPEL. Het oude Israël pleegde overspel en werd van God in de echt gescheiden. Dit hier kan dus alleen op geestelijk Israël of de Kerk van God slaan! ALLEEN DE BRUID VAN CHRISTUS KAN VANDAAG OVERSPEL PLEGEN! (Op. 19:7). Alleen Gods Kerk is in de eindtijd met Christus gehuwd.

Het is interessant dat deze verzen het hebben over “de profeten te Jeruzalem”. De tempel in Jeruzalem was een type van Gods Kerk. Om die reden inspireerde God misschien het woord “Jeruzalem” in plaats van het woord Israël.

Dit vers heeft betrekking op de Laodicea Kerk in “het laatste dagen” (Op. 3:14-20). Zij “wandelen in leugens.”

De Laodicea leiders vertellen en onderwijzen leugens. Zij “sterken zo de handen der boosdoeners.” Dit alles gebeurt in Gods eigen Kerk. God zegt dat zij handelen gelijk Sodom en Gomorra!

De “blinde” Laodiceërs (Op. 3:17) zullen niet zien wat er gebeurt, TOTDAT HET FYSIEK TE LAAT IS OM AAN DE GROTE VERDRUKKING TE ONTSNAPPEN.

“Daarom zegt de Here der heerscharen aldus van de profeten: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gif, want van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het gehele land. Zo zegt de Here der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heren mond. Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De Here heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen” (Jer. 23:15-17).

De heer Tkach heeft de leden van de Wereldwijde Kerk van God verzocht om voor de vrede in het Midden Oosten te bidden. Maar God heeft geprofeteerd dat het Midden Oosten een heksenketel van geweld zal worden en geen vrede zal kennen voordat Christus weerkeert! De Laodicese leiders vertellen hun mensen dat de Grote Verdrukking nog ver in de toekomst ligt en “dat u geen kwaad zal overkomen” maar God zegt dat de Laodiceërs van vandaag in een NUCLEAIRE HOLOCAUST geworpen zullen worden—DE ERGSTE TIJD VAN LIJDEN DIE DE MENS OOIT GEKEND HEEFT! Dit is wat allen van Gods Laodicea Kerk te wachten staat, wanneer zij niet wakker worden! Er is geen vrede voor Israël op komst, alleen maar onvoorstelbare rampspoed. Toch zeggen de Laodicea leiders: “Profeteer niet” (Amos 2:11-12).

“Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?” (Jer. 23:18). Wie heeft “in de raad des Heren gestaan” in “het laatst der dagen”? Hier is een definitie van het woord “raad” in de *Gesenius Hebrew and Chaldee Lexicon*: “een geheim, ...een geheim bekend maken...Amos 3:7.”

Dit woord “raad” is veel meer dan alleen de Bijbel lezen en bestuderen. Zij zijn de enige mensen die Gods OPENBARING, die Hij aan hen gegeven had, bezitten! God openbaarde Zijn geheim aan hen en zij “onderscheidten Zijn [Gods] woord”. Dit vers heeft in het bijzonder betrekking op de ongelooflijke openbaringen die God aan de heer Armstrong gaf. Na het schrijven van *Mysterie der Eeuwen* zei hij: “IK VOELDE DAT IK HET NIET ZELF SCHREEF.” Het was een openbaring van God. Omdat de Wereldwijde Kerk van God het boek niet langer uitgeeft en stapels exemplaren heeft vernietigd, heeft ze een gevaarlijk

meningsverschil met Jezus Christus! Ook zij “stonden in de raad des Heren” maar kwamen er toen hevig tegen in opstand! *Mysterie der Eeuwen* is maar een van de vele openbaringen van God die de Wereldwijde Kerk van God heeft verworpen! De WCG leiders hadden Gods kostbare openbaring en geheim, gebaseerd op Gods Woord, maar verwierpen het toen. God zegt dat dit de afschuwelijkste zonde van alle is!!

Let hier a.u.b. heel goed op. Wanneer je in Gods raad hebt gestaan in “het laatste der dagen” moet je het volgende volkomen begrijpen: “Zie een stormwind des Heren, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit.

Let wel, een teken dat al deze gebeurtenissen op het wereldtoneel zullen losbarsten, is dat het plaats vindt in dezelfde tijd dat er grote verdorvenheid in Gods eigen huis of Kerk is!

De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien” (vs. 19-20). Wanneer u in Gods raad hebt gestaan en de door de heer Armstrong gepredikte profetieën hebt gehoord, WEET U DAT SPOEDIG EEN ZWARE STORMWIND OP HET BOZE ISRAËL ZAL VALLEN! De Grote Verdrukking en de Dag des Heren zijn er bijna. De heer Armstrong predikte meer dan 50 jaar lang reeds, exact datgene wat er zal gebeuren met heden-

daags Israël en Europa. Zij die in Gods raad stonden en het waarlijk hoorden, weten dat “het jaar van hun ondergang” snel nadert!

En let wel, een teken dat al deze gebeurtenissen op het wereldtoneel zullen losbarsten, IS DAT HET PLAATS VINDT IN DE ZELFDE TIJD DAT ER GROTE VERDORVENHEID IN GODS EIGEN HUIS OF KERK IS! (vs. 11). Een groot deel van die boosheid is hun verwerping van GEOPENBAARDE profetieën.

Jeremia zegt dat de mensen die Gods profetieën en openbaringen aannemen, weten dat er een nucleaire “epidemie” op het punt staat uit te barsten. Dit ogenblik in de wereldgeschiedenis is er niet een van “vrede”. Het is een tijd van Gods gericht over een zondigende wereld. Zij die voor de vrede bidden, zoals de Wereldwijde Kerk van God, BIDDEN TEGEN DE PROFETIEËN

VAN HUN EIGEN BIJBEL IN! Het baat niet om voor vrede te bidden, wanneer je tegen God rebelleert.

“Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd. Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen” (vs. 21-22). Ware dienaren zouden Gods fysiek en geestelijk Israël Gods Woord hebben doen horen. Maar deze dienaren deden dit niet en zij bleven in gebreke Gods volk van hun boze weg terug te doen keren.

“Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre?” (vs. 23). Dit is de Laodicea houding. Zij zetten deze profetieën in de verre toekomst. Zij handelen of deze profetieën nooit vervuld zullen worden omdat God verre van hen is. Zij missen het geloof om Gods Woord en Zijn profetieën te geloven. Deze dienaren verkeren in een geloofscrisis.

“Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen, die in mijn naam vals profeteren: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! Tot hoelang?—is er iets in het hart van de profeten, die leugen profeteren en profeten zijn van de bedriegerij van hun hart; die er op bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkander vertellen, evenals hun vaders mijn naam hebben vergeten door de Baäl? (vs. 24-27). Kan je Gods naam vergeten WANNEER JE HEM NOOIT ECHT KENDE?! Dit zijn mensen die God kenden en alles wat Zijn naam betekent. Maar deze rebellerende dienaren zijn er daadwerkelijk de OORZAAK van DAT GODS VOLK GODS NAAM VERGEET!

God richt zich niet tot heidense dienaren. Hij spreekt over dienaren die hem geestelijk kenden en er dan oorzaak van zijn dat Gods volk God vergeet! Wat een gruwelijke zonde!

“De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des Heren” (vs. 28). De profeet die Gods Woord “heeft”, wordt bevolen het nauwgezet uit te spreken. God spreekt tot dienaren die Gods kostbare waarheid hadden, maar in gebreke bleven het te onderwijzen.

Alleen het Laodicea tijdperk van Gods Kerk had de waarheid in deze eindtijd en KEERDE ER ZICH VAN AF! (Op. 3:14-20).

“Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” (vs. 29). Waarom zeggen de dienaren in de Wereldwijde Kerk van God hun leden meestal ons materiaal niet te lezen. De mensen wordt gezegd het weg te gooien of het ongeopend aan de dienaar te geven. **DIT IS DE EERSTE KEER IN DE GESCHIEDENIS DAT ZIJ ZO’N WAARSCHUWING GEGEVEN HEBBEN!** Waarom? Omdat de waarheid die wij hebben als een “vuur” is dat hun geestelijk kaf of waardeloos geestelijk voedsel verbrandt. Gods krachtige waarheid is als een “hamer” die hun valse religieuze ideeën in stukken breekt! Daarom vrezen de dienaren in de Wereldwijde Kerk van God onze boodschap! Om die reden sporen zij hun leden krachtig aan het niet te lezen!

“Daarom zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des Heren, die mijn woorden van elkander stelen; zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des Heren, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des Heren” (vs. 30-32). God zal tegen deze valse dienaren gaan optreden.

“Wanneer nu dit volk of een profeet of een priester u vraagt: Wat is des Heren last? zeg dan tot hen: Gij zijt de last, en Ik zal u afwerpen, luidt het woord des Heren. De profeet, de priester of het volk, die zegt: De last des Heren:—over die man en zijn huis zal Ik bezoeking doen” (vs. 33-34). [“Last” betekent in vs. 33 zowel Godsspraak als last in de letterlijke betekenis.] God zegt dat zij denken dat Zijn Woord een last is. Om die reden verandert Gods Laodicea Kerk in de eindtijd zo veel belangrijke doctrines.

DAAROP ZEGT GOD DAT DE WARE LAST VOOR ZIJN VOLK IS DAT HIJ HEN ZAL VERLATEN ! Hij heeft dit nu met de Laodicea Kerk gedaan! Hij heeft hen verlaten, omdat zij Hem verlieten. Dat houdt in dat God geen profetieën meer aan hen openbaart! Tijdens de Grote Verdrukking zullen de Laodiceërs slachtoffer worden **VAN JUIST DIE PROFETIEËN DIE ZIJ EENS LEERDEN!** Dat betekent het als God hen verlaat!

“Zegt aldus, een ieder tot zijn naaste en tot zijn broeder: Wat heeft de Here geantwoord, of: Wat heeft de Here gesproken? maar van de last des Heren zult gij geen melding meer maken; want de last zal voor ieder zijn eigen woord zijn, dat gij verdraait de woorden van de levende God, van de Here der heerscharen, onze God. Zeg aldus tot de profeet: Wat heeft u de Here geantwoord, wat heeft de Here gesproken; maar als gij “de last des Heren” zegt, daarom zo

zegt de Here: Omdat gij dit woord zegt: “de last des Heren”, hoewel Ik de boodschap tot u gezonden had: zegt niet “de LAST DES HEREN”, daarom zie, Ik hef u zeker op en werp u weg met de stad die Ik u en uw vaderen gaf, van voor mijn ogen, en Ik leg een eeuwige smaad op u, een eeuwige schande, die niet zal worden vergeten. (vs. 35-40). De vertaling is niet erg duidelijk. Deze Laodiceërs noemen door hun handelingen, GODS PROFETIEËN EEN LAST! Zij doen alsof profetieën alleen maar de ene ramspoed na de andere betekenen. En daarom zeggen zij “profeteer niet”.

Deze verzen leggen de psychologie achter hun “Profeteer niet” houding, zoals beschreven wordt in Amos 2:11-12,—eveneens een eindtijd profetie—bloot. Deze Laodicea dienaren hebben een ongelovige kijk op profetie. Zij zien niet de positieve kant van profetie—alleen de negatieve zijde. Profetie is een grote last voor hen.

Daarom antwoordt God om hen te waarschuwen voor Zijn gerechtigheid. Hij zegt dat aangezien u denkt dat “profetie alleen maar ramspoed op ramspoed betekent,” Ik deze geprofeteerde calamiteiten en rampen op uw eigen hoofd zal doen komen! Net als bij Job, zullen de profetieën die zij vrezen, grotendeels hen treffen. Wereldse religies hebben nooit echt Gods profetieën begrepen. Hier gaat het over Gods volk, dat de profetie “in het laatst der dagen” begreep.

“En Ik leg een eeuwige smaad op u, een eeuwige schande, die niet zal worden vergeten” (vs. 40). Eeuwige smaad en eeuwige schande, die niet vergeten zal worden zal over hen komen. Zelfs de Laodiceërs die zich in de Grote Verdrukking zullen bekeren zullen een zekere schaamte voelen, omdat zij zo’n groot deel van hun prachtige beloning verloren.

Iedereen zal altijd weten waarom zij niet voor eeuwig in de tempel van Gods residentie zijn (Op. 3:12).

“Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken [die *doet alsof* hij in Mijn Naam een woord spreekt—KJV], dat Ik hem niet gebod te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt—die profeet zal sterven” (Deut. 18:20). Valse profeten werden in Oud Testamentische tijden gedood. Dat was hun lot, ongeacht hoe “aardig” zij waren. Velen van deze hedendaagse dienaren zullen voor eeuwig sterven. Zoals Ezechiël zei, IS HET GEEN GERINGE ZAAK WANNEER DIENAREN ZICH AFKEREN OF HET VOLK VAN GOD DOEN AFDWALEN! Er zijn vele gruwelijke profetieën over de Laodicese dienaren in de eindtijd. Ze hebben geen schitterende toekomst, tenzij ze zich op een of andere manier hartgrondig bekeren.

Een Prachtig Slot

Wij zagen dat Gods eigen volk schuldig was door het verwerpen van Gods Wet. Jeremia trof dit probleem steeds aan. Hij ging rechtstreeks naar de valse dienaren die er schuldig aan waren Gods volk van de Wet af te leiden. Omdat zij zich niet wilden bekeren, moest Jeremia over het jaar van hun ondergang profeteren!

Laten wij nu naar Jeremia 28 gaan. Een groot deel van de strijd tegen Gods volk heeft te maken met valse profeten. “De profeet die van vrede profeteert—als het woord van die profeet komt, zal van die profeet erkend worden, dat de Here hem in werkelijkheid gezonden heeft. Toen nam de profeet Hananja het juk van de hals van de profeet Jeremia en brak het” (Jer. 28:9-10). Hier was een strijd tussen Gods profeet en een valse profeet. Jeremia vertelde het volk, dat zij zouden zien dat de valse profeten, die vrede voorspelden, spoedig aan een komende militaire ramp bloot gesteld zouden worden. Deze profetie is *tweeledig*. Het is vandaag in hoofdzaak voor Amerika en Groot Brittannië!

God Vinden

Is er nog hoop? “Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart” (Jer. 29:13). Dit vers heeft

niet allereerst met emoties te maken maar met heel onze wil en energie. Het gaat verder dan emoties, om GODS WIL in ons leven uit te voeren, ondanks de beproevingen die wij moeten trotseren (Luk. 22:44). U en ik moeten GODS WIL tot een deel van ons persoonlijk leven maken. ER IS GEEN GROTER WONDER DAN DAT! Gods wil te kennen zal ons helpen te begrijpen wie ware en wie valse profeten zijn.

Als we hierin in gebreke blijven, is er slecht nieuws in het vooruitzicht. “Ik achtervolg hen met het zwaard, de honger en de pest en Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken der aarde, tot een voorwerp van verwensing, van ontzetting, tot een aanfluiting en een smaad onder alle volken waarheen Ik hen verstoot” (Jer. 29:18). De *Anchor Bible* vertaalt het laatste gedeelte van dit vers, “EN IK MAAK HEN TOT EEN SCHOUWSPEL DAT AL DE KONINKRIJKEN OP AARDE MET AFSCHUW ZAL VERVULLEN”!!

Israëls lijden en ondergang zal verder gaan dan wat ooit op deze planeet gezien is. Daarom zal het alle volken in deze wereld met AFSCHUW vervullen! Dit is Israëls lot, tenzij wij wakker worden!

“Een Stem der Verschrikking”

“Het woord, dat van de Here tot Jeremia kwam: Zo zegt de Here, de God van Israël: Schrijf alle woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek” (Jer. 30:1-2). Jeremia schreef deze profetieën in een BOEK op. Waarom? Opdat wij zouden kunnen zien wat Israëls lot is in “het laatste der dagen” (vs. 24). Een boek is de ENIGE MANIER WAAROP DE BOODSCHAP TOT ONS ZOU KUNNEN KOMEN! “Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Here, en het terugbreng in het land dat Ik aan hun vaders gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten” (vs. 3). Toen dit geschreven werd was het oude Israël in ballingschap! God ziet de ballingschap van Israël en Juda in de eindtijd en daarna een terugkeer naar hun land aan het begin van het Millennium.

Het enige slechte nieuws is, dat ISRAEL GODS WOORD NU NIET WIL HOREN! Hun gevangenneming is niet nodig. Als zij vandaag alleen maar wilden luisteren naar deze “stem der verschrikking” dan konden zij de Grote Verdrukking vermijden. [Noot vertaler: Het woord “angstgeschrei” uit Jeremia 30:5 in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt in de Staten Vertaling weergegeven als: een stem der verschrikking”. Daar deze vertaling beter aansluit op de tekst van de heer Flurry, zal in dit gedeelte

deze vertaling gebruikt worden]. Wanneer zij niet beven voor de stem, dan zullen zij beven wanneer de Verdrukking toeslaat!

Ik geloof dat deze “stem der verschrikking” meer in het bijzonder slaat op de PCG vandaag. De heer Armstrong werd door God gebruikt om te openbaren dat het boek Jeremia voor de eindtijd geschreven was. Maar God openbaarde hem niet hoeveel van dit boek betrekking heeft op de Laodiceërs.

God waarschuwt Zijn eigen mensen altijd eerst en wij hebben niet alleen een stem der verschrikking voor de naties van Israël, maar ook voor Gods eigen Kerk!

De boodschap was niet compleet totdat wij de Laodiceërs bij deze waarschuwingen insloten. En dat betekent dus dat de Grote Verdrukking erg nabij is. Verschillende plaatsen in de Bijbel vermelden de Laodiceërs ALS EEN TEKEN VAN DE OP HANDEN ZIJNDE WEDERKOMST VAN CHRISTUS! (Amos 2; Zach. 3; II Thess. 2).

De dimensie die de Laodiceërs eraan toevoegen helpt deze stem der verschrikking te VERSTERKEN en er DE VOLLE BETEKENIS aan te geven! Vijftig procent van de Laodiceërs zal het eeuwig leven verliezen! (Matt. 25:1-10). De andere vijftig procent zal fysiek sterven in de Grote Verdrukking, maar hun eeuwig leven redden. Als het al een stem der verschrikking was tijdens het werk van Herbert Armstrong, hoe veel te meer zou het dat na zijn dood zijn.

Noch Jeremia noch de heer Armstrong hadden zo'n intense “stem der verschrikking” als de Filadelfia Kerk van God nu heeft! Onze dringende waarschuwing HEEFT BETREKKING OP DE DOOD VAN MILJOENEN MENSEN,—misschien zelfs wel miljarden! En de TIJD is bijna verstreken. U zult een MENSELIJKE STEM horen met een boodschap, die allen van ons zal doen beven! En het gaat uit van de Filadelfia Kerk van God. Dit is de stem waarvan God wil dat Israël die heden hoort! Dit is een groot deel van ons werk.

Wij kunnen voor deze tijd geen boodschap van vrede prediken. Op korte termijn zal er geen vrede zijn. Maar de vrede zal snel komen, nadat Christus wederkomt. Wanneer wij echter naar de nabije toekomst kijken, is er alles behalve vrede! Alleen de VALSE PROFETEN prediken nu *vredesboodschappen* voor Israël! Deze profetieën zouden in “het laatst der dagen” in vervulling gaan (Jer. 30:24).

“Vraagt toch, ziet of een man baart; waarom zie Ik IEDERE MAN met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen?” (Jer. 30:6). Kunt u zich IEDER MENSELIJK WEZEN in zo'n acute pijnaanval en gruwelijke angst voorstellen, zodat elk gelaat zo wit is als een laken?!

Maar Hoe Erg is het Eigenlijk ?

“Wee, want groot is de dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden” (vs. 7). Het lijden is zo erg, er is nog nooit zo’n tijd in de menselijke geschiedenis geweest! Het wordt ook nog besproken in andere profetieën (zie Matt. 24:21; Dan. 12:1).

Maar er is fantastisch goed nieuws. God zelf gaat Israël redden. Daarna zal Hij Israël als Zijn voornaamste natie gebruiken om de wereld te regeren. En dat niet alleen. Israël zal nooit meer in ballingschap gaan.

Deze verzen vertellen ons dat wij heel dicht bij de Tweede Komst van Jezus Christus zijn! Er komen nog meer ontroerende en opwindende zaken. “Maar zij zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal” (vs. 9). David zal weer opgewekt worden om over Israël te regeren—onder Jezus Christus.

Waarom doet God dit?

“Al uw minnaars hebben u vergeten, zij vragen naar u niet. Want Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat, zoals een meedogenloze tuchtigt, om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn. Wat schreeuwt gij om uw breuk, omdat uw pijn dodelijk is? Om de grootte van uw ongerechtigheid, OMDAT UW ZONDEN GEWELDIG ZIJN HEB IK U DIT AANGEDAAN” (vs. 14-15). Onze zonden zijn de oorzaak dat God dit doet! (Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u schrijven voor ons gratis artikel over “Duitsland in de Profetie”).

“Want Ik zal genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt” (vs. 17). Sion is Gods Kerk en ook zij wordt een verstotene—of een paria in eigen land.

“De brandende toorn des Heren zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien”[begrijpen] (vs. 24). In “het laatste der dagen” zullen wij het begrijpen. Dit is een belofte van God! Begrijpt u het? WANNEER U EEN KERK VINDT DIE WERKELIJK IN DE EINDTIJD HET BOEK JEREMIA BEGRIJPT, DAN HEEFT U GODS WARE KERK GEVONDEN!

De Boodschap van het Trompettenfeest

Jeremia 31 is een boodschap over het Trompettenfeest. Zelfs tot op deze dag lezen de Joden nog op het Trompettenfeest dit hoofdstuk.

“Te dien tijde, luidt het woord des Heren, zal Ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zullen zij Mij tot een volk zijn. Zo zegt de Here: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, Israël, op weg naar zijn rust” (Jer. 31:1-2). De Moffatt vertaling gebruikt het woord “kerkers” in plaats van “woestijn”. Wanneer Israël in ballingschap gaat, zullen velen van hen in kerkers zijn, wanneer Christus terugkeert. Dan zal God hen rust geven van zonden en lijden! De hele mensheid zal rust gegeven worden van hongersnood, epidemieën, oorlog en kernbommen. Dit is de eerste keer dat de mensheid werkelijk rust gekregen heeft. En dit zal voor altijd zijn! Plotseling zal er vrede en rust voor de gehele mensheid zijn **DIE EEUWIG DUURT!**

“Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid” (vs. 3). Nu zal Israël eindelijk inzien dat **GOD ALTIJD VAN HEN IS BLIJVEN HOUDEN!** Al de afstraffingen dienden om Israël tot God terug te brengen.

Daarna begint God Zijn zegeningen op hen uit te storten—**DE GROOTSTE WELVAART DIE DEZE AARDE OOIT GEKEND HEEFT!** “Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans; gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. Want de dag is daar, dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot de Here, onze God! Want zo zegt de Here: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: de Here heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël” (vs. 4-7). Israël (in hoofdzaak de Verenigde Staten en Groot-Brittannië) zal de wereld gaan leiden! God zal Israël weer opbouwen—zoals Hij al zo vaak gedaan heeft. Maar dit is **DE LAATSTE KEER!** Israël zal nooit meer vallen. **ONS VOLK WERD GESCHAPEN, OM DE WERELD IN RECHTSCHAPENHEID TE LEIDEN—KONDEN WE DIT MAAR INZIEN!**

De wachters zullen Israël zien terugkeren uit de ballingschap. Zij zullen iedere groep het signaal geven zich aan te sluiten bij de optocht—zeggende “Laat ons opgaan naar Sion, tot de Here, onze God”. O, konden wij maar zien wat God voor ons in petto heeft. De Kerk leidt Israël tot God. Daarna **LEIDT ISRAËL DE HELE WERELD TOT GOD!** Tenslotte heeft de wereld vrede. “Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen

terugkeren” (vs. 8). God brengt hen uit hun slavernij terug naar Zijn eigen glorierijke bestuur.

“Onder gewezen zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene” (vs. 9). Efraïm (of Groot-Brittannië) is Gods eerstgeborene. Herbert Armstrong bewees dit vele jaren geleden. Davids troon is nu echt te Londen in Engeland.

En dat is dezelfde troon, waarop Jezus Christus zeer spoedig plaats zal nemen—dit zegt uw Bijbel! (Schrijf ons om een gratis artikel over de “Steen der Bestemming”).

“Hoor het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden, als een herder zijn kudde. Want de Here maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten” (vs. 10-12). Wat hebben de volken van Amerika en Groot-Brittannië een fantastische toekomst! Stel u voor, zij zullen nooit meer over iets verdriet hebben! Wat een onvoorstelbare toekomst! Wat hebben wij voor Israël en voor de wereld een fantastische boodschap! Wat een goddelijke HOOP hebben wij voor de hele wereld!

“Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van Mij verzadigd, luidt het woord des Heren” (vs. 13-14). Wat een ongelooflijke roeping hebben wij! **DE LOOP VAN DE GEHELE MENSHEID ZAL VERANDEREN! God wil dat u deelneemt aan deze kruistocht. ONZE TAAK IS CHRISTUS TE HELPEN DE ROUW VAN DEZE GEHELE AARDE IN VREUGDE TE VERANDEREN! De hele wereld wacht op ons!**

God wil dat u
deelneemt aan deze
kruistocht. Onze taak
is Christus te helpen
de rouw van deze
gehele aarde in
vreugde te
veranderen! De hele
wereld wacht op ons!

Maar voor al die feestvreugde komt de grootste droefheid die er ooit in Israël geweest is. “Zo zegt de Here: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geweest: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is” (vs. 15). Rachel was reeds vele jaren dood toen dit geschreven werd. Haar geschiedenis is terug te vinden in Genesis 35:19-29. Waarom wordt Rachel hier dan genoemd? Omdat zij de moeder van Israël is en zij wordt hier afgebeeld als een die haar gehele gezin verliest—AL DE VOLKEN VAN ISRAËL, IN DE EINDTIJD! Dit houdt Amerika in en de Britse volkeren in de hele wereld, bijbels Juda (nu Israël genoemd) en de democratieën van Noordwest Europa! Herbert Armstrong onderwees ons dit jaren lang.

Stel je een moeder voor die HAAR GEHELE GEZIN verliest! ZE KAN GEWOON NIET GETROOST WORDEN! God wil van ons allen dat wij niet met onszelf bezig zijn, maar met de oplossing van deze schrik aanjagende wereldproblemen! Zo wil God ons bezig zien. En het beeld van het wenen is het gevolg van de vreselijke vernietiging van Israël. Wij moeten wakker worden en zien wat er nu plaats vindt en wat er zal gebeuren met de volkeren van Israël!

“Zo zegt de Here: Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des Heren, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des Heren, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren” (Jer. 31:16-17). Er is hoop aan het eind. Ja, na de ballingschap komt het bestuur van Jezus Christus!

“Hoelang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Here schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen” (vs. 22). “Iets nieuws” komt op aarde. Heel Israël zal God zoeken. Dit is de eerste keer in de geschiedenis, dat ze God werkelijk liefhebben en Hem volgen!

Een Zoete Slaap

Zijn wij gereed om de wereld leiding te geven? Daarvoor roept God ons! Bent u bereid dit tot het dominerende thema van uw leven te maken?!

“Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik. Hierbij ontwaakte ik en zag op; mijn slaap was zoet” (vs. 25-26). Jeremia zag een verschrikkelijk visioen van de derde wereldoorlog. Dat visioen is voldoende om ieder van ons wakker te houden! Maar hij zag ook Christus' wederkomst bij de laatste trompet. Dit mooie visioen bezorgde Jeremia een zoete slaap,

ondanks het verschrikkelijke lijden dat er aan vooraf ging. Er staan tijden voor de boeg waarin wij niet kunnen slapen—tenzij wij Jeremia's heerlijk visioen van Christus' wederkomst zien! Jeremia toonde ons allen hoe wij een zoete slaap kunnen hebben in de moeitevolle tijden die voor de deur staan.

“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn” (Jer. 31:31-33). Dit verbond is reeds met Gods Kerk gesloten. Wanneer wij er op reageren gaan wij Christus helpen dat verbond te onderwijzen aan, en te sluiten met de gehele mensheid!

“Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken” (vs. 34). Iedereen zal God dan kennen! Iedereen! Zien wij werkelijk wat voor een luisterrijke toekomst voor ons ligt?

“Zo zegt de Here, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der heerscharen: Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Here: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren” (vs. 35-37). God zou Israël nooit volkomen kunnen verwerpen, tenzij zij Hem verwerpen. Dit is Gods volkomen liefde en trouw jegens Israël.

Zelfs Jeremia's tijdelijke “veroordeling” bevat grote hoop. Hij was geen doem-profeet. Hij was een profeet met een ongelooflijke verwachting. Wanneer de wereld alleen maar *nu* zijn wonderbaarlijke boodschap zou kunnen begrijpen, zou veel lijden voorkomen kunnen worden. Jeremia sprak alleen maar over slecht nieuws door de opstand van deze wereld tegen God. Maar de grote lijn van zijn boodschap was vol verwachting!

CONTACTINFORMATIE

Voor het aanvragen van meer literatuur of een persoonlijk gesprek met één van Gods dienaren:

WERELDWIJDE POSTADRESSEN

Verenigde Staten: Philadelphia Church of God,
P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

Canada: Philadelphia Church of God,
P.O. Box 400, Campbellville, ON L0P 1B0

Caribisch gebied: Philadelphia Church of God,
P.O. Box 2237, Chaguanas, Trinidad, W.I.

Groot-Brittannië, Europa en Midden-Oosten:
Philadelphia Church of God, P.O. Box 16945,
Henley-in-Arden, B95 8BH, United Kingdom

Afrika: Philadelphia Church of God, Postnet Box 219,
Private Bag X10010, Edenvale, 1610, South Africa

Australië, Oceanië, India en Sri Lanka: Philadelphia Church
of God, P.O. Box 293, Archerfield, QLD 4108, Australia

Nieuw Zeeland: Philadelphia Church of God,
P.O. Box 6088, Glenview, Hamilton 3246

Filippijnen: Philadelphia Church of God,
P.O. Box 52143, Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

Latijns Amerika: Philadelphia Church of God,
Attn: Spanish Department, P.O. Box 3700,
Edmond, OK 73083, United States

MAAK CONTACT

Bezoek ons op internet: www.theTrumpet.nl

E-mail: brieven@theTrumpet.nl

Telefoon: +44 (0)1789 581961

Facebook: facebook.com/theTrumpet.nl

Twitter: [@deTrompet_nl](https://twitter.com/deTrompet_nl)

