

ZEFANJA'S DAG DES HEREN

HIJ "NADERT HAASTIG"



DOOR GERALD FLURRY

ZEFANJA'S DAG DES HEREN

HIJ “NADERT HAASTIG”

De dag des Heren zal een tijd zijn van Gods toorn over een opstandige mensheid. Hij ligt nu vlak voor ons. De profeet Zefanja vertelt ons bij benadering wanneer de dag des Heren zal plaatsvinden en hoe we ervoor beschermd kunnen worden.

DOOR GERALD FLURRY

Dit Boekje mag niet verkocht worden.
Het is een kosteloze publikatie, uitgegeven
in het algemeen belang door de
Filadelfia Kerk van God

Medewerking werd verleend door
Dennis Leap

Copyright © 1996, Filadelfia Kerk van God
Alle Rechten Voorbehouden

Alle aangehaalde bijbelteksten zijn uit de vertaling van
het Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld

In het boek Zefanja gaat het over de grote en verschrikkelijke dag des Heren. De dag des Heren zal de ergste tijd van lijden op deze planeet zijn. Hij breekt bijna aan! Hoe kunnen we weten dat de dag des Heren nabij is? Het boek Zefanja onthult een speciaal teken wanneer de dag des Heren zeer nabij is.

De naam *Zefanja* betekent *God verbergt* of *God beschermt*. Die naam heeft een belangrijke betekenis voor ons. Deze wereld nadert met rasse schreden een tijd waarin de belangrijkste aangelegenheid “een plaats van veiligheid” zal zijn. De mensen zullen bescherming nodig hebben tegen de grootste verschrikkingen die deze wereld ooit heeft aanschouwd. God belooft Zijn trouwe volk tijdens de Grote Verdrukking, die culmineert in de dag des Heren te beschermen of te verbergen. Dat is heel goed nieuws. God zorgt altijd voor goed nieuws samen met het slechte nieuws.

Zefanja heeft ook veel te vertellen over Gods eigen volk—de Kerk. Naarmate God doorgaat met nieuwe waarheid van de profeten te openbaren, zien we dat, wanneer de Kerk genoemd wordt, God meestal doelt op Zijn eigen eindtijd Laodiceërs, of lauwe kerk. In het algemeen worden de kerken van de wereld over een kam geschoren met de natie Israël. Zefanja geeft de Laodiceërs een ernstige waarschuwing aangaande de dag des Heren.

Het thema voor Zefanja's profetie is de dag des Heren en Gods volk. Laten we nu deze hachelijke profetie begrijpen.

MENS EN BEEST VERTEERD

Gods woord kwam tot Zefanja die het daarna aan Juda onderwees. Maar God wilde dat deze profetie door Zijn eindtijd Kerk zou

worden begrepen. De boodschap van Zefanja moet ook aan Israël en de wereld gebracht worden. We leven in zeer hachelijke tijden.

Let er eens op hoe ernstig dit boek begint. “Het woord des Heren, dat kwam tot Zefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren” (Zefanja 1:1-3). God zegt iets ernstigs tegen Zefanja. Hij zal mens en dier uitroeien. God gaat de vogels in de lucht en de vissen in de zee vernietigen. Hij spreekt over een wereldwijde aardbeving. Heeft deze profetie reeds plaatsgevonden? Natuurlijk niet! Hij is nog niet vervuld. Toch zijn er mensen die beweren dat de kleine profeten alleen maar geschiedenis bevatten.

Het is moeilijk voor ons om een helder beeld te krijgen van wat er op het punt staat te exploderen op deze aarde. God is van plan mens en dier WEG TE VAGEN. De verwoesting die op komst is zal elke vorige wereld omspannende verwoesting ver overtreffen. God zegt dat Hij zelfs de vissen in de zee zal vernietigen. Dat deed Hij zelfs niet ten tijde van de zondvloed van Noach. Als deze vernietiging komt, zal het erg moeilijk zijn om nog levende mensen of beesten te vinden!

Door beschrijvingen zoals deze zullen we ons realiseren wat een enorme herbouw-taak we in het millennium zullen krijgen. De zondigende mensheid zal gruwelijk gestraft worden. Na de wederkomst van Jezus Christus zal Hij de verwoeste aarde herbouwen.

HET UITROEIEN VAN DE TEMPELPRIESTERS

God gaat Zijn priesters streng straffen. “Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der *afgodsdienaren* [*Chemarim*—SV] MET DE PRIESTERS” (Zefanja 1:4). Het woord “*Chemarim*” verwijst naar AFGODSPRIESTERS. En het zinsdeel “met de priesters” verwijst naar de TEMPELPRIESTERS, of Gods priesters. Met andere woorden: er heeft zich

een heel verkeerde relatie tussen Gods priesters en de priesters van Baäl ontwikkeld. De *Soncino, Jamieson, Fausset and Brown*, en *Lange's* Commentaren zijn het op dit punt allemaal eens. Let op hoe *Lange* dit vers verder verklaart: "... uit deze omstandigheid maken we zeker de gevolgtrekking dat de eredienst van Baäl in de tempel was binnengebracht" (deel 7, blz. 13). We moeten ons herinneren dat Zefanja een boek voor de eindtijd is. Het woord "tempel" heeft in de profetie altijd betrekking op Gods Kerk van vandaag. Dus moeten de tempelpriesters als type Gods eigen dienaren in deze eindtijd vertegenwoordigen. Dit moet betekenen dat Gods dienaren de Baälsdienst in Gods Kerk binnengebracht hebben. Zijn er doctrines van Baäl in onze tijd in Gods Kerk binnengebracht? Zaker! Welke dienaren hebben dat gedaan? De Laodicese dienaren!

Meer dan 40 grote doctrinaire veranderingen zijn door de huidige leiders van de Wereldwijde Kerk van God gemaakt sinds de dood van Herbert W. Armstrong in 1986. Dit gebeurde in Zefanja's tijd. Het gebeurt nu weer. Vraag ons gratis boekje: *Doctrinaire Veranderingen* aan voor meer informatie over dit onderwerp. God gaat Zijn Laodicea dienaren streng straffen wegens het binnenbrengen van valse religie in Zijn Kerk. Vers 4 is maar al te zeer van toepassing op wat er in de Wereldwijde Kerk van God en de meeste van haar afsplitsingen heden gebeurd is. (Schrijf om ons gratis boekje: *Gods Familieregering*.)

VAN DE HERE AFGEKEERD

God gaat al Zijn priesters die zich met valse religie inlaten uitroeien. "En hen die op de daken zich nederbuigen voor het heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de HERE en zweren bij hun Moloch [Malcham—sv]; ook hen die van de HERE AFVALLEN, en die de HERE niet zoeken noch naar Hem vragen" (Zefanja 1:5-6). De RSV vertaalt het laatste stuk van vers 5: "... en die zich nederbuigen en zweren bij de HERE en *toch* ook zweren bij Milcom." God is zeer vertoornd op Zijn dienaren omdat zij doen alsof hun doctrinaire veranderingen en nieuwe leerstellingen van God zijn, TERWIJL HET JE REINSTE HEIDENDOM IS!

Vers 6 is het belangrijkste vers uit dit gedeelte. Waarom? Omdat het heel duidelijk beschrijft wat er momenteel binnen

de Laodicea Kerk aan de hand is. De RSV vertaalt dit vers: “zij die ZICH HEBBEN AFGEKEERD VAN HET VOLGEN van de Here, die de HERE niet zoeken noch naar Hem vragen.” Gods volk KEERT ZICH van Hem AF. Denk eraan dat we hier de blik op de eindtijd moeten richten. U kunt u niet van God afkeren, tenzij u Hem eerst gekend hebt. Gods volk keert zich willens en wetens van Hem en Zijn verbond af. Dat is een ernstige afvalligheid. Over deze afval wordt ook gesproken in 2 Thessalonicenzen 2, en Openbaring 3 en 12.

Gods Kerk keert zich van Hem af. Dit is het *teken*—het enige specifieke teken—dat de dag des Heren zeer nabij is. Een ander deel van dat teken is dat God deze afval aan Zijn trouwe overblijfsel heeft geopenbaard. Wanneer Gods volk zich van Hem afkeert, staan er tragische gebeurtenissen op het punt te beginnen! Zoals Zefanja het uitdrukt: “Nabij is de grote dag des Heren, nabij en HIJ NADERT HAASTIG”—als u Gods Laodicea Kerk van de eindtijd voor het voetlicht ziet! (Zefanja 1:14).

ZWIJG VOOR DE HERE

Hoewel de Laodiceërs zich in deze tegenwoordige tijd bezig zijn van God af te keren, heeft God nog een boodschap voor hen. “Zwijg voor het aangezicht van de Here HERE, want nabij is de dag des Heren; want de Here heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden geheiligd” (Zefanja 1:7). Tegen wie spreekt God? Hij spreekt tegen het volk dat zich afgekeerd heeft van Hem te volgen—de Laodiceërs. God probeert nog steeds met deze mensen te spreken alhoewel zij Hem zelfs de rug hebben toegekeerd. God zegt hen dat ze moeten zwijgen in Zijn tegenwoordigheid. Met andere woorden God verwacht dat ze *stil* zijn en naar Hem *LUISTEREN*.

Let er alstublieft op dat dit vers niet op de kerken van deze wereld kan slaan. Zij waren nooit in Gods tegenwoordigheid, behalve in algemene zin. De wereld weet *van* God en ze horen Zijn boodschap: maar ze *KENNEN HEM NIET INTIEM*. Hier probeert God een zeer ernstige boodschap aan Zijn eigen Kerk over te brengen—de mensen die in Zijn tegenwoordigheid zijn.

Wie gebruikt God om deze boodschap over te brengen? Doet God dat persoonlijk? Nee, God gebruikt altijd mensen om Zijn

Werk te doen. Wat is dat Werk? God is bezig de Laodicea Kerk te waarschuwen. Hij klopt op hun deur (Openbaring 3:20). Ze moeten antwoorden zolang God er is. Spoedig zal het te laat zijn. Maar wie brengt de Laodiceërs een boodschap dat ze rustig moeten zijn en naar God luisteren? Wie brengt de boodschap over dat God op het punt staat bijna ieder mens op deze planeet te verteren?

Wij moeten deze boodschap heel ernstig nemen! In dit boekje van Zefanja zegt God dat het bloed der mensen op het punt staat als stof te worden. Mensenbloed zal waardeloos worden. Dit zal zeer spoedig gebeuren!

Als we zien dat Gods eigen Kerk zich van Hem afkeert, DAN MOETEN WE WETEN DAT HET EINDE ZEER NABIJ IS. De Laodiceërs moeten acht slaan op deze boodschap en zich bekeren of ze zullen voor eeuwig omkomen. Als de dag des Heren komt, dan zal het voor hen TE LAAT zijn om zich te bekeren. God zal alle onberouwlijke Laodiceërs verzegelen voor een eeuwige dood.

Wie doet dit Werk voor God? Zijn Filadelfia Kerk! Wij moeten allen leren om rustig te zijn en naar God te luisteren als Hij spreekt door Zijn Werk. Wij krijgen zo nu en dan brieven van mensen die ontgaan zijn over wat wij leren met betrekking tot de Laodiceërs in ons TV programma, *De Sleutel van David*, en in ons tijdschrift *De Filadelfia Trompet*. Sommige mensen zeggen dat wij te kritisch en te scherp zijn. Ze voelen dat we niet genoeg liefde voor de Laodiceërs hebben. Maar wat zegt God tegen de Laodiceërs? Het geestelijk leven van de Laodiceërs is zo verdorven dat God nadrukkelijk zegt dat als zij zich niet bekeren, Hij hen tot de laatste toe zal vernietigen! De Laodiceërs zullen vernietigd worden met de beesten, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. God gaat deze mensen STRENG STRAFFEN. De Laodiceërs waarschuwen betekent hen GROTE LIEFDE te betonen! Dat is hun enige hoop om deze catastrofe te ontgaan.

VREEMDE KLEDING

God gaat de Laodiceërs opofferen voor een groot doel. "En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en over allen, die zich kleden met vreemde kle-



OVER DE DREMPEL SPRINGEN Nadat Dagon gevallen was, weigerden de Filistijnse priesters bijgelovig om over de drempel van hun tempel te lopen. Zefanja haalt dat voorbeeld aan om de afgoden dienende Laodicea-priesters uit de eindtijd te beschrijven.

ding” (Zefanja 1:8—sv). De vernietiging van de Laodiceërs is niet zo maar een zinloze afslachting. God heeft die GEPLAND en BEDOELD. Het is “de dag van het slachtoffer des HEEREN.” Waarom doet God dit? Hij wil dat DE HELE WERELD zich bekeert. Hij wil dat de hele mensheid de jammerlijke toestand van hun geestelijk leven erkent.

God is van plan om “allen die vreemde kleding dragen” te straffen. Wat betekent dit? God gebruikt kleding als een symbool voor iemands godsdienstige leven. Openbaring 19:7-8 laat zien dat fijn linnen de rechtvaardige daden der heiligen vertegenwoordigt. Maar deze lieden—Gods Laodiceërs—dragen “vreemde kleding.” Dit symbool van “vreemde kleding” verwijst naar valse religie of ongerechtigheid. De hele wereld moet tot de erkenning van Gods ware religie komen en er dan nooit meer van afwijken!

Wij weten dat de heer Armstrong dood is en op de eerste opstanding bij Christus' wederkomst wacht. Maar als hij nu leefde en naar de Kerk gebracht werd waarvoor Christus hem gebruikte om die op te richten, zou hij heel wat *vreemde kleding* zien. Zoals we hiervoor al hebben gezegd, zijn er meer dan 40 belangrijke doctrinaire veranderingen gemaakt sedert de dood van de heer Armstrong. Dat is *vreemde kleding*. Veel mensen zitten nog in die Kerk en doen alsof alles in orde is. De 40 grote doctrinaire veranderingen zijn uniek in de geschiedenis van de Wereldwijde Kerk van God—HET IS GEEN KLEINIGHEID! God veroordeelt Zijn Kerk wegens al deze veranderingen. Hij is van plan om hen in de Grote Verdrukking te storten om hen tot berouw en bekering te brengen. Als ze zich niet bekeren zullen ze voor eeuwig verloren zijn!

OVER DE DREMPEL SPRINGEN

We moeten allemaal een zekere realiteit over de Laodicea Kerk onder ogen zien. Zij zijn in ERNSTIG GEESTELIJK GEVAAR. God moet hen helaas wegens hun daden veroordelen. Hij gaat door hen hun diep gewortelde problemen in vers 9 te onthullen. "Ook zal Ik te dien dage bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog" (Zefanja 1:9). Wat betekent over de drempel springen? Dit is een wat ongebruikelijke zin. Maar we kunnen het begrijpen als we de Bijbel zichzelf laten interpreteren. Laten we eens naar andere schriftplaatsen kijken waarin het over een drempel gaat.

Het volgende schriftgedeelte vertelt de geschiedenis van de Filistijnen die de ark van God buitmaakten. "De Filistijnen hadden de ark Gods buitgemaakt en haar van Eben-haezer naar Asdod gebracht. Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon" (1 Samuel 5:1-2). Als we Gods bedoeling met de ark van het verbond begrijpen, dan realiseren we ons dat het *niet* bepaald wijs was van de Filistijnen om hem in de tempel van Dagon te zetten. Dagon, een stomme, levenloze afgod, had geen besef van wat deze mensen aan het doen waren. Maar het beeld van Dagon liep door hun dwaze acties grote schade op.

"Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des

Heren; en zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats” (vers 3). God wees deze Filistijnen erg snel op hun dwaasheid. In wezen liet God Dagon buigen voor de ark. Denk er aan dat in de ark de Tien Geboden en de staf van Aäron lagen. Het gouden deksel boven op de ark droeg de beelden van de cherubs, van wie de uitgestrekte vleugels de troon der genade bedekten. De mensen die in die tijd leefden, erkenden dat de ark de aanwezigheid van de God van Israël vertegenwoordigde. God toonde de Filistijnen heel duidelijk dat Hij Zijn aanwezigheid niet wilde delen met een stomme afgod, of een valse religie.

“Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden *op de drempel*, slechts de romp was nog over. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdod, tot op de huidige dag” (vers 4-5). God liet de Filistijnen zien dat Dagon een hulpeloze god was. Ook vandaag volgen mensen hulpeloze goden. De grote God van Israël hieuw Dagon's handen en hoofd af op de drempel van Dagon's tempel. Dit HAD z'n uitwerking op de valse priesters. Teneinde persoonlijk letsel voor henzelf te voorkomen, sprongen, van die tijd af, de priesters van Dagon over de drempel in plaats van erop te stappen.

Bij de uitleg van Zefanja 1:9 verwijzen de meeste commentaren naar 1 Samuel 5:1-5. Het is van belang dat de enige andere schriftplaats over het springen over de drempel in 1 Samuel staat. Als u de kennis van 1 Samuel bij die van Zefanja 1:9 voegt, dan kunt u zien dat Gods priesters er heidense praktijken op na hielden in Gods tegenwoordigheid. Is dit niet een perfecte beschrijving van wat er binnen de Laodicea Kerk vandaag plaatsvindt?

GEWELD TEGEN GODS WET

Gods volk is zover van Zijn tegenwoordigheid afgedwaald, dat het verstrikt geraakt is in valse religie. Zefanja 1:9 zegt dat Gods eigen volk geweld begaat tegen het huis van hun Meester of Heer. Geweld tegen Gods huis houdt ook in tegen de ark van het verbond. Gods Laodiceërs zijn met geweld van de Tien Geboden afgeweken. Dit schreef de heer Jozef Tkach aan de leden van de

wCG in een medewerkersbrief (27 mei 1992): “Deze morele problemen, samen met de meer ‘onzichtbare’ morele problemen van het verwaarlozen en onderdrukken van de armen, en knoeierij in zaken, politiek en religie zou inderdaad beter worden als de mensen de Tien Geboden begonnen te houden. Het is echter een algemene fout aan te nemen dat ‘als iedereen alleen maar de Tien Geboden zou onderhouden, we een prachtige wereld zouden hebben’. Christenen moeten beseffen dat de Tien Geboden geen vriendelijkheid, erbarming, medelijden, edelmoedigheid, opofferingsgezindheid, onpartijdigheid, geduld of liefde vragen. Ook verbieden de Tien Geboden niet specifiek verwaandheid, naijver, haat, woede of eigenliefde.”

Bovengenoemde bewering is GODS WET GEWELD AANDOEN! Gods wet heeft *alles* te maken met liefde (Romeinen 13:10). Als een ieder zich aan de Tien Geboden *zou* houden, dan *zou* de wereld beslist anders zijn. De aarde zou een hof van Eden worden. Gods Tien Geboden VEREISEN vriendelijkheid, erbarming, medelijden, edelmoedigheid, opofferingsgezindheid, onpartijdigheid, etc. De Tien Geboden VERBIEDEN verwaandheid, naijver, haat, woede of eigenliefde. Die wet drukt de liefde van God Zelf uit! (1 Johannes 5:3).

Gods Laodicea Kerk heeft ook Aärons staf die Gods rechtvaardige regering uitbeeldt hevig aangevallen. Gods regering wordt uitgeoefend door trouwe mensen, zoals Aäron. Om in Gods nabijheid te blijven, moeten we Zijn wet gehoorzamen en Gods regering uitoefenen. Als we die twee dingen doen, zullen we nooit toestaan dat valse religie met Gods ware religie vermengd wordt.

We moeten hier erkennen dat God tot heel Zijn volk spreekt, niet alleen maar tot de Laodiceërs. God gaat Zijn volk die Zijn huis en wet geweld aandoen straffen. Van tijd tot tijd doen mensen nog steeds problemen binnen de PCG ontstaan. Sommige mensen verbitteren en vertrekken. Wat is de grondoorzaak van deze problemen? Het is vaak terug te voeren tot regering, of Aärons staf. God wil altijd weten wat Zijn volk nu werkelijk denkt van Zijn regering, die gebaseerd is op Zijn wet.

God nam de heer Armstrong weg in 1986. Wat deden de leiders van de wCG? Bijna onmiddellijk begonnen ze de Kerk van Gods wet en regering weg te voeren. En veel mensen ondersteunen van ganser harte wat ze aan het doen zijn.

Van tijd tot tijd gebeuren er in de PCG soortgelijke dingen. Misschien wordt een dienaar een poosje ziek, of bezoekt hij een andere regio. God test Zijn volk in deze situaties. Als God in een bepaald gebied een verkeerde houding ziet, dan kan Hij de dienaar wel eens een ogenblik weghalen om te zien wat de mensen zullen doen. Hebben wij iemand nodig die boven ons staat en op ons toezicht houdt, om ervoor te zorgen dat wij in Gods Koninkrijk zullen komen? God wil weten hoe u en ik INDIVIDUEEL zullen reageren op Zijn regering—als er geen menselijke leiding aanwezig is!

Wij moeten onszelf afvragen: hoelang zal het duren voor wij van Gods wet en regering zullen afwijken? God dringt ons Zijn wil niet op. Maar Hij wil weten of wij Zijn regering zullen volgen. Als er iets is wat ons in Gods regering niet aanstaat, dan zal God ons niet weerhouden die te verwerpen.

Soms is het zeer ontnuchterend om te zien hoe God met gevallen van rebellie omgaat. God dwingt ons niet te gehoorzamen. Hoe we op Zijn regering reageren is werkelijk iets tussen de persoon en God. Het is onze keus. Als wij Gods regering niet willen, dan wil Hij ons niet in Zijn regering. Als wij Gods geestelijke voedsel niet willen eten, dan wil Hij niet dat wij het krijgen. Als wij geen deel van Gods Kerk willen zijn, dan snoeit Hij ons eruit. Een Laodiceër is iemand die Gods wet niet zal gehoorzamen, of Zijn regering zal volgen! Hoe staat dat met u en mij?

Als wij Gods wet niet willen gehoorzamen, of Zijn regering volgen, dan zal Hij ons niet dwingen. God zal ons toestaan af te vallen. Denk eraan dat gehoorzaamheid en regering van het grootste belang zijn voor God. En voor ons behoort dat net zo te zijn. Wij moeten deze levensbelangrijke les leren.

DIK GEWORDEN OP HUN DROESEM

Spoedig zal een grote verwoesting plaatsvinden. “Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des Heren, dat er een luid geschreeuw zal zijn uit de Vispoort en een gehuil uit de Nieuwe stad en een luid gekraak van de heuvels. Huilt, gij inwoners van de Vijzel, want al het kramersvolk gaat te gronde en alle geldwegers worden uitgeroeid. Het zal te dien tijde geschieden, dat Ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken; Ik zal bezoeking doen over de mannen die DIK GEWORDEN ZIJN [VASTGEZET ZIJN—

KJV] OP HUN DROESEM, en die bij zichzelf denken: De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad” (Zefanja 1:10-12). Wat betekenen deze verzen? Deze wereld zal spoedig in een ernstige crisis gestort worden. Er zal geschreeuw en gehuil zijn. Vroeger woonden de kooplieden of zakenlui in de Nieuwe stad. De economieën van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere Israëlitische naties zullen spoedig te gronde gaan. Daarna zullen *alle* zakenlieden van deze wereld geruïneerd worden.

God zegt in vers 12 speciaal dat Hij Jeruzalem zal doorzoeken om “de mannen” te straffen. Waarom? Omdat zij “dik geworden zijn op hun droesem,” en BIJ ZICHZELF denken: De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad.” Dit vers lijkt erg vreemd en moeilijk te begrijpen. We moeten naar de *betekenis* van de woorden zien. De zinsnede “dik geworden op hun droesem” komt uit het beroep van de wijnmakers. Daar de wijn een fermentatieproces ondergaat, zal een wijnmaker de wijn afgieten en de drab of droesem afscheiden. Wat gebeurt er als de wijnmaker vloeistof en *droesem* bij elkaar laat? De wijn zal stroperig en overmatig zoet worden.

Beschrijft dat niet de huidige religie? Maar denk hier aan het verband. God heeft het niet over een religie van deze wereld. God spreekt tot Zijn volk dat zich “afgekeerd” heeft (vers 6). Vers 12 beschrijft perfect de Laodiceërs vandaag. Hun godsdienst is stroperig en overmatig zoet. De Laodiceërs spreken veel over liefde, terwijl ze de Tien Geboden geweld aan doen. Och, wat *praten* ze toch mooi over liefde terwijl zij Gods regering verwerpen! God kan de Laodiceërs niet langer in beweging krijgen. Geestelijk gesproken zijn ze zo dik als stroop geworden!

Goede wijn maken vereist veel zorg. Goede wijn wordt volgens bepaalde wetten gemaakt. We kunnen hier een belangrijke geestelijke les leren. Het maken van wijn typeert de geestelijke groei en het vormen van karakter. Als we “dik worden op onze droesem” bij het wijn maken, produceren we wijn van inferieure kwaliteit. Als we *geestelijk* “dik worden op onze droesem”, betekent dat dat onze godsdienst van inferieure kwaliteit is. We moeten Gods wet volgen om een gedegen karakter te produceren. Als wij de wet niet volgen, dan worden we stroperig en overmatig zoet en verliezen het gezicht op Gods ware religie. Dat soort religie wil God niet. God wil dat we een godsdienst hebben

die goed onderbouwd is. God wil dat we speciaal de wetten voor karakterbouw volgen. Wat gebeurt er met mensen, of dienaren die “dik worden op hun droesem”? Die houden op geestelijk te rijpen. Zij belemmeren hun geestelijke groei ernstig.

Zij die *dik worden op hun droesem* beginnen te zeggen: “De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad.” Met andere woorden ze hebben het vertrouwen niet om te geloven dat God iets zal doen! God gaf deze mensen Zijn profetische boodschap, maar zij hielden er niet van! Vers 12 lijkt erg veel op de “profeteer niet” houding uit het boek Amos (Amos 2:12). Vers 12 beschrijft ook de tragische houding van een andere Laodicea Kerk die leert dat God ZIJN KERK NIET RECHTSTREEKS LEIDT. Wat zal God met deze mensen doen? Hij zal ze uitzoeken en *straffen* omdat zij Zijn profetieën niet geloven. GOD LEIDT ZIJN KERK EN WERK!

In de zeer nabije toekomst zal God Zich er niet druk om maken hoeveel de mensen over liefde gesproken hebben. Hij zal Zich niet bekommeren om hun stroperig-zoete religie. God meent het ernstig met Zijn plannen voor de Kerk. Hij brengt ZONEN TOT HEERLIJKHEID. Wij zullen God worden! God herschept Zichzelf door ons. Als wij de wetten van God niet volgen, dan zal er niets van waarde in ons leven geproduceerd worden. We moeten ons realiseren dat het zo gemakkelijk is om in deze eindtijd bedrogen te worden. Nooit tevoren in de geschiedenis van de Kerk heeft ons behoud zo'n woeste aanval te verduren gehad. God wil dat *iedereen* in Zijn Kerk de waarschuwing ter harte neemt.

DE DAG NADERT HAASTIG

Flavius Jozephus vertelt het verhaal dat in de tijd van Zefanja de mensen zich probeerden te verbergen in riolen, grotten en putten om aan martelingen te ontkomen. De mensen zochten zelfs de hulp van vorsten en koningen. Dat hielp niet in vroeger tijd en zal ook nu in deze eindtijd niet helpen. “Hun rijkdommen zullen zijn ter plundering en hun huizen ter verwoesting. Al bouwen zij huizen, zij zullen ze niet bewonen; al planten zij wijngaarden, zij zullen de wijn daarvan niet drinken. Nabij is de grote dag des Heren, nabij en HIJ NADERT HAASTIG. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held” (Zefanja 1:13-14). Wij moeten de waarschuwing hier in Zefanja ernstig ter harte

nemen. God zegt dat de dag van Zijn toorn nabij is. Om dat te benadrukken herhaalt God dat—HIJ IS NABIJ, NABIJ! God zegt dat *die dag* MET SPOED NADERT. Geven wij gehoor aan deze vreselijke waarschuwing?

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië gaan zo snel ten onder. Onze kranten staan vol met verslagen van misdaden, moorden en schandalen. De pers die de heer Clinton ten volle steunde tijdens zijn verkiezingscampagne publiceert nu het ene schandaal na het andere over hem. Of deze schandalen nu al dan *niet* waar zijn, de meeste mensen zullen ze waarschijnlijk geloven. Hoe denkt u dat de wereld Amerika en haar krankheid ziet? God zegt dat de tijd voor onze natie spoedig afgelopen is. Er is geen uitstel meer (Openbaring 10:6). De wereldcrisis is GEVAARLIJK DICHTBIJ EN NADERT STEEDS SNELLER!

God beschrijft de toekomst die vlak voor ons ligt als een tijd van grote toorn. “Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek” (Zefanja 1:15-17).

Openbaring 12:12 waarschuwt dat Satan op de aarde teruggeworpen is. Hij is zeer toornig! De Grote Verdrukking is de tijd waarin Satans toorn zich tot volle sterkte ontplooit. Het zal een tijd van nucleaire oorlogvoering en grote troosteloosheid zijn. Nu is het een dag om de trompet te blazen en TE WAARSCHUWEN. Daarom heet ons tijdschrift *De Filadelfia Trompet*. Menselijk bloed zal worden vergoten als stof! Bijna 90% van alle levende wezens zal vernietigd worden! God zegt dat mensenvlees even waardeloos zal zijn als mest. Grote ellende is op komst.

Momenteel doet Satan zeer wanhopige pogingen om Gods Kerk te vernietigen. Satan is zeer vertoornd tegen ieder van ons persoonlijk. We moeten nooit op onze lauweren gaan rusten als het tot een treffen met Satan gaat komen. Hij is meedogenloos in zijn plannen om ons te vernietigen. Sommigen van onze Filadelfia broeders zijn aan Satan ten prooi gevallen. Denk eraan

“... **EEN DAG VAN DUISTERNIS** en donkerheid,
een dag van wolken en dikke duisterheid ...”



dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar prooi (1 Petrus 5:8). Laten we er *speciaal* op letten dat we in deze tijd geestelijk niet te kort schieten.

De dag des Heren is de tijd van Gods toorn die onmiddellijk op de Grote Verdrukking volgt. God gaat Zijn grote gramschap loslaten op de mensen vanwege hun vele zonden. Onberouwelijke mensen zullen niet ontsnappen aan wat er komen gaat. “Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden” (Zefanja 1:18). Tijdens de dag des Heren zal God eindelijk de aandacht der mensen krijgen. God zal het land door vuur verslinden. Dat wil zeggen nucleair vuur! God zal de mensen snel opruimen. De tijd komt dat onze door zonde verziekte wereld in een oogwenk zal vergaan. Maar alles is nog niet verloren.

VOORDAT, VOORDAT, VOORDAT, VOORDAT

Er is nog tijd om tot God terug te keren. “Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, VOORDAT het besluit tot uitvoering komt (als kaf gaat een dag voorbij) [de KJV geeft: VOORDAT de dag als kaf voorbijgaat] VOORDAT over u komt de brandende toorn des Heren, VOORDAT over u komt de dag van de toorn des Heren. Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren” (Zefanja 2:1-3). God doet een sterk beroep op ons in deze drie verzen. De dag des Heren nadert zeer snel, maar er is nog tijd voor berouw en bekering. God gebruikt het woord “voordat” vier keer in deze verzen OM AAN TE GEVEN DAT HET NU DE TIJD IS OM TOT HEM TERUG TE KEREN. Voor sommigen van ons in Zijn Kerk, zal er een tijd komen dat het te laat is! God wil dat we ons nu bekeren—VOOR het besluit, VOOR het kaf, VOOR de brandende toorn, VOOR de dag des Heren!

Nu is het de tijd om u klaar te maken voor het woeste geweld op deze aarde losbarst.

De uitdrukking “komt tot uzelf,” is een interessante. De Jamieson, Fausset and Brown Commentary zegt dat het slaat

op “een godsdienstige samenkomst.” Een soortgelijke uitdrukking vinden we in Joël 2:16. Deze uitdrukking is een oproep tot bekering. Het is een oproep tot vasten en gebed. De frase “gij schaamteloos volk” heeft ook een unieke betekenis. Deze uitdrukking betekent in het Hebreeuws *bleek, niet gewenst, of schandelijk worden*.

Waar vraagt God nu in werkelijkheid om hier in vers 1? Hij vraagt Zijn volk dat bleek of schaamteloos geworden is zich te bekeren. Als iemand bleek *geworden* is, dan betekent dat dat er een tijd was dat ze niet bleek waren. Sommigen van Gods volk hebben, GEESTELIJK, hun kleur verloren! Ze zijn lauw geworden. Dit vers verwijst niet naar de Israëlitische naties. Het volk Israël was geestelijk altijd bleek en schaamteloos. Dit is een donderende boodschap van God voor Zijn eigen Laodicea volk!

DIE ZIJN VERORDENING VOLBRENGT

Vers 3 bewijst dit feit op een manier die boven elke twijfel verheven is. Wat betekent dit “die zijn verordening volbrengt”? *Lange's Commentary* zegt dat een betere vertaling van deze frase is: “die Zijn wet in acht genomen hebben.” De Revised Standard Version vertaalt deze uitdrukking als “die Zijn geboden doen.” God spreekt tot mensen die Zijn wet of Zijn geboden doen.

God wil dat deze mensen Hem zoeken. Blijkbaar zochten ze God eens en zijn er mee opgehouden Hem te zoeken. Welke groep mensen hield Gods wet en keerde zich er toen in deze eindtijd van af? Welke groep mensen zijn bleek en schaamteloos geworden in deze eindtijd? God wil dat ze tot Hem terugkeren. Waarom? Omdat Hij hen kan verbergen ten dage van Zijn toorn. Wij weten dat God Zijn volk een plaats van bescherming belooft. Wij vinden dit feit in Mattheüs 24:41 en Openbaring 3:10-11; 12:13-14. Zefanja 2:3 belooft hetzelfde. Maar dit vers laat ook zien dat sommigen van Gods volk NIET BESCHERMD ZULLEN WORDEN!

De mensen in de PCG weten dat we ons niet als doel moeten stellen om alleen maar in een plaats van veiligheid te komen. ONS DOEL MOET ALTIJD ZIJN OM IN GODS KONINKRIJK TE KOMEN! Hoewel, als God ons beschermt, zegt dat wel heel wat over ons geestelijke leven. Vers 3 is een belofte voor alleen die mensen die nederig tot God terugkeren! Dat is zowel voor de Filadelfiërs als

de Laodiceërs van toepassing. We moeten er allemaal zeker van zijn dat we God zoeken.

Bestudeer alstublieft de rest van hoofdstuk 2. God heeft het over bepaalde steden die een verwoesting tegemoet zien zoals die van Sodom en Gomorra. Er is een wereldwijde ramp op komst. Maar daarna is er fantastisch goed nieuws.

ZING DOCHTER VAN SION

Samen met al het slechte nieuws in Zefanja, is er het nieuws van de fantastische toekomst die voor ons ligt. “Jubel, dochter van Sion; juich, Israë!; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem! De Here heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning Israëls, de Here, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel” (Zefanja 3:14-17). Wanneer Gods toorn uitgewoed is, zal Jezus Christus, de Koning van Israël, terugkomen en tussenbeide treden om de hele mensheid te redden. Hij zal de mensen leiden tot het herbouwen van de gehele aarde zodat ze als de hof van Eden wordt. Dit werk zal beginnen in Jeruzalem en zich over de hele aarde uitbreiden.

Er zal een tijd komen dat we nooit meer kwaad zullen zien, zoals we dat vandaag in onze wereld zien. Wat een geweldige toekomst wacht ons. Wat een tijd zal het zijn ALS DE HELE AARDE IN GEJUBEL UITBREEKT IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN JEZUS CHRISTUS! Laten we er allen zeker van zijn dat we God *nu* zoeken, zodat we er zijn om Christus te helpen na Zijn wederkomst!

Kontakt informatie

Om de Filadelfia Kerk van God te benaderen
voor literatuur of om een bezoek van een
van Gods dienaren te verzoeken:

Bezoek ons online: www.pcog.org

Bel ons gratis in Noord Amerika: 1-800-772-8577

WERELDWIJDE POSTADRESSEN

Verenigde Staten: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

Canada: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 400, Campbellville, ON L0P 1B0

Caribie: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 2237, Chaguanas, Trinidad, W.I.

Groot-Brittannië, Europa en Middel-Oosten:
Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 900, Northampton NN5 9AL, Engeland

Afrika: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 2969, Durbanville 7551, Zuid Afrika

Australië, de Pacifische Eilanden, India en Sri Lanka:
Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 375, Narellan, N.S.W. 2567, Australië

Nieuw Zeeland: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 6088, Glenview, Hamilton, 3246

Filippijnen: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 52143, Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

Zuid-Amerika: Filadelfia Kerk van God, Attn: Spanish Department, P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

DUTCH—Zephaniah's Day of the Lord