



OVERZICHT
VAN HET BOEK
HOSEA

GERALD FLURRY

OVERZICHT
VAN HET BOEK
HOSEA

DOOR GERALD FLURRY

Dit Boekje mag niet verkocht worden.
Het is een kosteloze publicatie, uitgegeven
in het algemeen belang door de
Filadelfia Kerk van God

© 1994, Filadelfia Kerk van God
Alle Rechten Voorbehouden

Printed in the United States of America
Alle aangehaalde bijbelteksten zijn uit de vertaling van
het Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld

DE PROFETEN JESAJA, AMOS, MICHA EN HOSEA RICHTTEN TE-
lijkertijd hun profetieën tot het volk Israël. Dat was
ongeveer 30 jaar voor het volk in ballingschap ging.
Hun boodschap kwam overeen met die van de Filadelfia Kerk
van God (PCG), alleen verkondigt onze boodschap in de eind-
tijd een veel grotere catastrofe. Het goede nieuws is echter ook
veel beter, omdat Jezus Christus meteen na deze verbijsterende
crisis terugkeert. Wij moeten onze boodschap zowel aan FYSIEK
als aan GEESTELIJK Israël brengen. Voor velen heeft de boodschap
van de Filadelfia Kerk van God eeuwige consequenties.

Het boek Hosea werd rond 790 voor Chr. geschreven. Het
is uniek onder de overige profetieën tegen Israël in dit opzicht
dat het zich concentreert op Efraïm, of zoals God door de
heer Armstrong openbaarde, op het huidige Engeland. Hosea
noemt Efraïm 37 maal in deze profetie. Dit boek is, zoals de
heer Armstrong al leerde, voor onze tijd nu. Zelfs ofschoon
Hosea's boodschap aan Efraïm gericht is, heeft ze ook heel wat
te zeggen over karakterbouw. Dit boek werd ook geschreven
voor Gods beide eindtijd Kerken. Gods hele volk behoort zich
druk te maken over karakterbouw. Zonder karakter zullen
we het Koninkrijk van God niet binnengaan en met Jezus
Christus de aarde en het universum regeren.

De naam Hosea betekent *redding*. Dit is Gods bedoe-
ling voor heel de mensheid. Hij wil ons redden! Dit artikel
bespreekt de komende ondergang van Engeland en de
Laodicea Kerk in de snel naderende Grote Verdrukking. Het
boek Hosea is een ernstige waarschuwing aan Engeland en

Gods Laodicea Kerk, maar het is tevens een boodschap van sterke hoop voor allen die luisteren willen en zich bekeren.

**ENGELAND—WAARAAN DE TROON
VAN DAVID WERD TOEVERTROUWD**

De heer Raymond Mc Nair schreef in de *Echte Waarheid* van augustus 1969: “De Koninklijke familie geeft Brittannië een zeer goed voorbeeld wat betreft het gezinsleven.” Dat werd in 1969 geschreven. Als we vandaag de dag naar prins Charles en prinses Diana kijken, dan moeten we allen toegeven dat dit niet van hun huwelijk gezegd kan worden. Het was zo in het verleden, maar het is vandaag beslist niet het geval. Brittannië is sinds 1969 aanmerkelijk gedegeneerd. Dhr. Mc Nair schreef vervolgens (nadruk van ons):

Enkelen van de oudere, wijzere generatie zien de morele en geestelijke decadentie die Brittannië in zijn greep krijgt. Ze zien de voortdurende verzwakking van het pond. Ze horen met verdriet hoe over hun hoofdstad Londen gesproken wordt als swingend Londen, de speelhol-hoofdstad van de wereld en het abortus centrum van de wereld. In plaats van de straten van Londen gevuld te zien met duizenden mensen met twinkelende ogen, die zich gereed maken om erop uit te trekken en een wereldomvattend imperium te beheersen, zien ze de straten gevuld met hippies, straatschenders, mensen die uit de maatschappij verstoten zijn en die geen hogere ambitie hebben dan TV, de kroeg, gokken en “wein, weib und gesang.” De oudere generatie zucht diep en vraagt zich af waar dit alles heen moet. Dit kleine eiland waarover de oudste en meest invloedrijke troon de scepter zwaait. Een troon die door ieder volk op aarde benijd wordt. Een jonge Britse actrice vatte het allemaal heel juist samen: “Weet u, in zekere zin bestaat Engeland uit zijn traditie en zijn monarchie. We hebben alles wat bij het imperium behoorde verloren, maar we hebben de monarchie nog. Als we dat niet hadden zou Engeland slechts een akelig klein eilandje zijn.” DE MONARCHIE HERINNERT ENGELAND EN DE WERELD ERAAN DAT ENGELAND EENS EEN VEEL MACHTIGER LAND WAS.

Wat is er toch met Engeland gebeurd? Waarom waren zij zo machtig? Waarom is Engeland zo snel gedegeneerd?

“Het woord des Heren, dat tot Hosea, de zoon van Beëri, kwam, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël” (Hosea 1:1). Gods woord kwam tot Hosea, evenals Gods woord tot de heer Armstrong kwam. En dan onderwees God Zijn Woord aan U door de heer Armstrong. God heeft nu Zijn woord aan U toevertrouwd. Het is nu aan de mensen van de Filadelfia Kerk van God om aan Gods woord vast te houden. Gods waarheid zou niet op deze aarde bestaan als de PCG er niet aan vast hield! Gods woord aanhangen is niet alleen een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ook een individuele.

God vertrouwde ook de troon van David aan Efraïm toe (na tweemaal overgeplaatst te zijn), maar er is iets zeer tragisch gebeurd. Engeland heeft tegen Gods woord gerebelleerd en er is een zware straf op komst over dat volk.

EEN ONTUCHTIGE VROUW

Het boek Hosea is ook uniek in het verloop van het verhaal. Zo'n boek is er geen tweede. God beval Hosea om een paar zeer ongewone dingen te doen om Zijn gevoelens aangaande Israëls verwerping van Hem en Zijn levenswijze te illustreren. “Het begin van het spreken des Heren door Hosea. De Here zeide tot Hosea: Ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Here af” (Hosea 1:2). Had u graag de taak van Hosea gehad? Kunt u zich dit beeld indenken? God vroeg Hosea een praktizerende hoer te trouwen om Israël en in het bijzonder Efraïm te laten zien hoe diep verdorven ze in het verleden waren en vandaag zouden worden. Hosea moest de meest intieme menselijke relatie met een hoer hebben en haar toestaan bastaardkinderen te hebben om Gods grote emotie te laten zien wanneer Zijn volk, hetzij de fysieke natie, hetzij Zijn Laodicea Kerk, Hem niet langer wil volgen.

God heeft gevoelens en Hij wil dat Zijn volk weet op welke wijze Hij dat aanvoelt en hoe Hij behandeld wordt! U weet hoe dat aanvoelt als uw echtgeno(o)t(e) u op zo'n manier zou

behandelen. Het zou heel moeilijk zijn om met zo'n soort tragedie te leven. Zo voelt God het! Wat dacht u dat Hosea voelde? God zei hem dat te doen en hij deed het precies zoals God dat gezegd had.

JIZREËL—EEN BLOEDIG EINDE

“De Here zeide tot hem: Noem hem Jizreël, want het zal niet lang meer duren of Ik zal de bloedschuld van Jizreël bezoeken aan Jehu's huis, en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls” (Hosea 1:4). God gebruikt een van de kinderen om te laten zien wat er met Israël in z'n geheel, en specifiek met Engeland gaat gebeuren als gevolg van hun zonde. Alle naties van Israël (in het bijzonder Amerika, Brittannië en het huidige Israël) zullen op bloedige wijze aan hun eind komen. Het zal voor het volk Israël op dezelfde manier gaan, als het met Naboth ging, toen Achab en Izebel hem in de stad Jizreël doodden om zijn wijngaard te stelen (2 Koningen 10:1-14). GOD ZEGT DAT ENGELAND OP DEZELFDE MANIER ZAL LIJDEN.

God zal de koning doen “ophouden.” Dezelfde gewelddadige gebeurtenis gaat over Israël en de Laodicea Kerk komen. Waarom? Omdat het volk en de Kerk heftig tegen God gerebel-leerd hebben!

“Te dien dage zal het geschieden, dat Ik Israëls BOOG VERBREKEN zal in het dal van Jizreel” (Hosea 1:5). Het is hard voor ons volk vandaag om het feit te accepteren dat onze volken in de komende Grote Verdrukking vernietigd zullen worden. Ze zeggen: Hoe kan dat gebeuren? Wij hebben onze grote militaire macht om ons te beschermen! Maar God zal onze militaire macht “verbreken.” Het woord “boog” verwijst naar militaire macht. Dit vers is hetzelfde als wat we vinden in Leviticus 26:19. Amerika en Engeland hebben hun laatste oorlog gewonnen! De heer Armstrong predikte dat aan de hele wereld en de Filadelfia Kerk van God doet dat ook! Waarom? Omdat God zegt dat te doen!

LO-RUCHAMAH—GEEN ERBARMEN MEER

“Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: Noem haar Lo-ruchama, want Ik zal Mij voortaan

niet meer over het huis Israëls ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou (want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, MAAR IK ZAL ZE ZEKERLIJK WEGVOEREN—SV)” (Hosea 1:6). De tijd nadert met rasse schreden voor Engeland en Israël waarin God GEEN medelijden meer met ons zal hebben. Hij zal ons streng straffen. Hij zegt: “Ik zal ze zekerlijk wegvoeren.” Een tweede ballingschap zal over onze volken komen. De volkeren van Israël, inclusief Engeland, zullen tot slaven gemaakt en uit hun vaderland weggevoerd worden.

LO-AMMI—GIJ ZIJT MIJN VOLK NIET

“Nadat zij Lo-ruchama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide Hij: Noem hem Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn” (Hosea 1:8-9). Dit is de realiteit die Israël onder ogen moet zien. God nadert het punt waarop Hij tot Israël zal zeggen—Jullie zijn Mijn volk niet—en Ik ben jullie God niet! God zal hetzelfde tegen de Laodicea Kerk gaan zeggen. “Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Openbaring 3:16). God zal Israël en de Laodicea Kerk uit Zijn mond in de Grote Verdrukking spuwen en dan zullen ze zich moeten bekeren als ze Zijn volk willen zijn.

“Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God” (Hosea 1:10). Waarom zou God Zijn volk en de Laodicea Kerk in de Grote Verdrukking storten? Soms is het moeilijk voor ons om te begrijpen waarom God doet wat Hij doet. God stort hen in de Grote Verdrukking opdat ze gaan zien dat ze potentieel de “kinderen van de levende God” zijn! God wil dat ze allen zo zullen handelen zoals God en ophouden te handelen zoals Satan handelt. Als de Grote Verdrukking persé nodig is om dit te bereiken—wel dan zij het zo! Midden in deze verschrikkelijke straf ligt een zeer positieve boodschap.

“Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, een hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land; want groot zal de dag van Jizreël zijn” (Hosea 1:11). Hier hebben we een wonderbaarlijke profetie aangaande de

nabije toekomst. Juda en Israël zullen opnieuw verenigd worden onder één hoofd. Dit is sedert Jerobeam en Rehabeam niet het geval geweest. Beseft u wel dat Juda en Israël gescheiden zullen blijven vanaf de tijd van deze twee koningen tot aan de terugkeer van Jezus Christus? We zullen later zien dat de opgewekte Koning David het “ene hoofd” over Israël en Juda zal zijn. Zelfs ofschoon er een tijd op komt is dat er geen Engeland zal bestaan, zal de troon die hen nu is toevertrouwd opnieuw zeer roemrijk zijn.

EEN VOLK DAT GOD NIET KENT

“Zij echter beseft niet, dat Ik het ben, die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud, dat zij voor de Baäl gebruikt hebben” (Hosea 2:8). Het is verbazingwekkend dat Engeland en Amerika al deze macht en grote rijkdom bezaten en er zich toch totaal niet van bewust waren dat het van God kwam. **ONS VOLK WEET NIET DAT GOD ONS ONZE OVERVLOED van koren, wijn en olie GESCHONKEN HEEFT.** God zegt dat zij niet weten dat Hij hen deze macht gaf. Engeland en Amerika weten niet dat zij vanwege Abrahams gehoorzaamheid deze zegeningen ontvingen. Zelfs mensen over de hele wereld vragen zich af waarom deze twee naties al deze macht en rijkdom bezitten. Zij weten daar geen antwoord op. Maar wij moeten dat wel weten. De mensen in de Verenigde Staten en Brittannië moeten het weten. God heeft die mensen al die rijkdom en macht gegeven en zij hebben Baäl gediend—zij hebben Satan ermee gediend—en God is er beroerd van!

“Daarom zal Ik mijn koren weer wegnemen in de oogsttijd, en mijn most in zijn seizoen, en wegrukken mijn wol en mijn vlas, die haar naaktheid moeten bedekken. Nu dan, Ik wil haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwemaansdag en haar sabbat, ja, al haar hoogtijden” (Hosea 2:9-11). Het zijn niet de vijanden van Engeland en Amerika die hun ontuchtigheid ontdekken, maar hun minnaars, zoals Assyrië. Engeland en Amerika stellen zich op één lijn met Duitsland (het huidige Assyrië) en het zal tot onze ondergang leiden—omdat

God het teweeg zal brengen. Er zal geen vreugde of geluk meer in onze landen zijn. Vers 11 laat zien dat de onlusten en troebelen van onze volken ook hun weerslag zullen hebben op de Laodicea Kerk. Er zal een tijd komen dat de Kerk gevangen zal zitten in een martelende ballingschap; niet in staat de Sabbat of de Heilige Dagen te houden. De Laodicea Kerk zal ook haar vreugde verliezen. Dat is de spoedig komende toekomst voor Israël en de Laodicea Kerk van God.

EEN SPECIALE BOODSCHAP VOOR GEESTELIJK ISRAËL

Het boek Hosea is ook geschreven voor geestelijk Israël—Gods beide eindtijd Kerken. We behoren door middel van dit boek ons eigen karakter evengoed te onderzoeken. Wij zullen als ware Christenen niet aan de Grote Verdrukking ontkomen tenzij we voortdurend karakter bouwen. God spreekt NU tot de Kerk—later zal Hij tot het fysieke Israël spreken, wanneer zij bekeerd zijn.

“De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de Here de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken (Hosea 3:1). Wij in Gods Filadelfia Kerk moeten dit plaatje heel duidelijk zien. Hosea kreeg de opdracht een hoer te trouwen. Zij had bastaardkinderen. En toen beval God Hosea om die vrouw te beminnen. Dat was iets heel moeilijks voor Hosea! Zijn vrouw beging toen nog steeds overspel. Zijn vrouw had zich nog niet bekeerd. Maar dat is de manier waarop God met Israël omgaat. Israël beging voortdurend overspel door valse goden achterna te lopen. Ze volgden Satan voortdurend en deden wat hij wilde. Toch had God Israël nog lief.

Die soort liefde is niet natuurlijk voor ons als menselijke wezens. Zij is echter wel natuurlijk voor God! Als ons ernstig onrecht aangedaan wordt, dan is het natuurlijk dat we terugslaan. Als we als God willen worden, dan moeten we zo liefhebben zoals God liefheeft. Dat kunnen we alleen bereiken door de Heilige Geest te gebruiken. Wat als uw man of vrouw nu eens iets verschrikkelijks tegen u deed? Zou u uw man of vrouw nog kunnen liefhebben zoals God Israël? God blijft lief-

hebben zelfs wanneer Hem onrecht aangedaan wordt. Als wij zondigen, houdt God dan op ons lief te hebben? Nee! God corrigeert ons, maar altijd in liefde.

Als wij problemen hebben met onze echtgeno(o)t(e), handelen we dan volgens onze gevoelens en emoties, of handelen we op Gods manier? Hebben we lief zoals God Israël liefheeft? Ieder van ons moet zichzelf op dit gebied onderzoeken. Laten we onszelf niet voor de gek houden. Wij moeten Gods liefde in ons leven gebruiken. Het is niet *natuurlijk* voor ons Gods liefde te bezitten. Als we willen liefhebben zoals God liefheeft, dan moeten we op onze knieën gaan en Gods Heilige Geest gebruiken en leren wat Gods liefde is.

Wat is Gods liefde? Dat is leven bij elk woord uit de Bijbel. Het is leven bij Matth. 4:4. Het is leven bij Gods wet, die Gods liefde is. Als iemand ons verkeerd behandelt, dan zijn we geneigd zeer emotioneel en vleeselijk te handelen, maar God handelt niet op die manier!

Als we bekeerd zijn dan behoren we te handelen als God. Als we vleeselijk willen zijn en handelen zoals de wereld handelt, dan zullen we handelen zoals de meeste mensen in Hosea's situatie zouden handelen. We zouden terugslaan en niet willen vergeven. Maar God wil ons laten groeien in Zijn liefde. In een huwelijksrelatie kunnen we Gods liefde leren.

We moeten de diepte van Israëls boosheid jegens God leren verstaan. Maar, wat nog belangrijker is, **WE MOETEN LEREN HOE GROOT GODS LIEFDE VOOR ONS IS!** We moeten diep leren begrijpen wat God voor ons heeft gedaan en hoeveel vergeving God ons persoonlijk heeft geschonken. Wij moeten diezelfde liefde en vergeving tonen. Wij moeten dezelfde vriendelijkheid ten opzichte van onze man of vrouw, ten opzichte van anderen in en buiten de Kerk tonen.

“Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. En ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen” (vers 2-3). Vers 3 geeft de enige persoonlijke woorden van Hosea in het boek weer.

Hier ligt voor ons allen een reusachtige les over God te leren. Het is alsof God zegt “voordat we er op uit kunnen trekken en de hele wereld onderwijzen, moeten we leren hoe we de mensen lief moeten hebben zoals God! Als u niet kunt

liefhebben op Gods manier, dan kunt u niet in de Wereld van Morgen regeren! We moeten allemaal leren Gods liefde te hebben. God spreekt door het hele boek Hosea heen over Zijn soort liefde. Het kan werkelijk niet schelen over hoeveel vaardigheden we beschikken. Als we niet op Gods liefde vertrouwen, zullen onze kundigheden ons in de verkeerde richting sturen. Zonder Gods liefde lopen de dingen altijd verkeerd! Wij moeten huwelijksproblemen, of problemen met anderen niet te snel opgeven. We moeten onze betrekkingen laten werken, tenzij God ons laat zien dat ze niet zullen werken. Deze pogingen en testen zijn er om ons te helpen Gods liefde in ons leven in te bouwen, net zoals bij Hosea.

Hoe goed zijn wij in het leiden van mensen? Hoe goed zijn wij in het bewijzen van liefde, genade, vriendelijkheid en vergevingsgezindheid die God Zelf ons heeft bewezen? Kunt u dat soort liefde aan anderen doorgeven? Dat is het wat God van u en ons allen wil weten.

ISRAËL ONTDAAN VAN ALLE AFGODEN

“Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in de dagen der toekomst” (Hosea 3:4-5). Vers 4 verwijst naar de komende Grote Verdrukking. Het legt uit wat vele geleerden niet begrijpen. Engeland en de rest van Israël zullen in een grote verschrikking gedompeld worden. Waarom?

Het woord *terafim* in vers 4 verwijst naar een afgod. Rachel had een terafim. Dat was een soort huisgod. De ware God gaat Israël in de Grote Verdrukking werpen om hen van al hun valse goden te ontdoen. Is er iets in ons leven dat we kostbaarder achten dan God? Dan kunnen we dat nu beter wegdoen, anders zal God het in de Grote Verdrukking verwijderen. God wil dat we bij elk woord van Hem leven—niet bij een of andere afgod. God wil dat wij onze afgoden wegdoen. Hij brengt dit ten uitvoer of door Zijn woorden, of door Zijn berisping. Als dat niet helpt, dan zal God ons kastijden in de Grote Verdrukking.

Vers 5 toont aan dat de uiteindelijke uitkomst voor Israël heel positief is. Nadat Israël van alle afgoderij ontdaan is, zullen ze God opnieuw zoeken. Dan zal David opnieuw over hen regeren. Het zal een glorieuze, heerlijke tijd zijn en de hele aarde zal profijt trekken van deze grote hereniging.

DE ONBEKENDE WORTELS VAN DE ENGELSE MONARCHIE

Het Engelse volk heeft al veel van hun begrip van de ware geschiedenis van de Engelse troon verloren. Na de dood van Herbert Armstrong heeft de Wereldwijde Kerk van God *De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën* van haar lektuurlijst verwijderd. De Wereldwijde Kerk van God leert niet langer dat de oude troon van Israël nu in Engeland is. Maar maakt dit droevige feit dat de kennis hieromtrent onwaar is? Het is nog steeds de waarheid! DEZE KENNIS IS BIJBELS!

Nu volgt wat Raimond Mc Nair in een artikel schreef dat getiteld was: “De Oudste Troon ter Wereld” in *Tomorrow’s World* van oktober 1969:

Het is een welbekend feit dat de monarchie al lang bestond voordat er een Brits Parlement was. Maar, schokkend als het voor velen moge zijn, zal de Britse Koninklijke Troon blijven bestaan, lang nadat het Parlementaire systeem—zoals wij dat heden ten dage kennen—verdwenen is in het stof van een grijs verleden!

Vanaf het begin is Gods bestuursstelsel monarchaal geweest—niet democratisch—hoe vreemd dat ook moge schijnen!

Het is hoog tijd dat de volken van Brittannië, het Gemenebest en de hele wereld de ware oorsprong en de opwindende bestemming van de Britse Troon leren begrijpen. Uit de stam Juda zou volgens de profetie de koninklijke linie in Israël voortkomen. “De scepter (of koning) zal van Juda niet wijken . . .” (Genesis 49:10).

Dit zijn beloften die God aan Juda en aan ons allemaal deed. De heer Mc Nair gaat dan verder in zijn artikel:

“Wel was Juda de sterkste onder zijn broeders en een uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorterecht viel ten deel aan Jozef” (1 Kronieken 5:2). Naar Juda, als stam,

werd verwezen als een “leeuw”, vanwege de “Leeuw uit de stam van Juda” (Openbaring 5:5).

Het stamsymbool of de standaard van Efraïm was een os of eenhoorn. Het is interessant te weten, dat onder het symbool van “John Bull” [Jan de Stier] naar het volk van Brittannië verwezen wordt tot op vandaag de dag toe. En de eenhoorn (os) is een van de twee hoofdsymbolen die men algemeen aantreft op de wapenschilden van de Britse Koninklijke Familie. En het vaandel teken of het stamsymbool van de stam van Juda is sinds onheuglijke tijden een leeuw geweest. En, hoewel het voor velen als een verrassing moge komen, is het werkelijke symbool van de stam van Juda tot op heden niet de “Davidster” (hoewel de Joden dit symbool vandaag gebruiken), maar de leeuw (zie het artikel “Vlag” in de Joodse Encyclopedie).

Een nakomeling van Juda en ook een afstammeling van Koning David zit, op ditzelfde ogenblik—in onze generatie—op die troon, of anders is het woord van God niet waar!

Koning Zedekia van Juda was de laatste afstammeling van David die op die Troon in Juda zat. Uiteindelijk werden hij en alle edelen en zijn eigen prinselijke zonen gedood of stierven in Babylon (Jeremia 39:1-7).

Tot op de dag van vandaag denkt men dat “Jeremia’s graf” in Noord Ierland, in de buurt van Enniskillen, op Devenish eiland in het Loch Erne ligt.

In Londen bestaat de Troon van Koning David nog steeds. De huidige Koninklijke Familie kan haar genealogie (van Engeland via Schotland en Ierland) regelrecht natrekken tot op de Koningen David en Salomo, die tot de stam van Juda behoorden. Dit is een niet te weerleggen feit!

De troon werd overgebracht van Jeruzalem naar Ierland, daarna van Ierland naar Schotland en tenslotte van Schotland naar Engeland.

Veel mensen die belijdend Christen zijn, zijn totaal onwetend betreffende het feit dat Jezus Christus geboren werd om op de Troon van David te zitten—geboren om Koning te zijn!

“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen” (Lucas 1:32-33).

“...Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest...” (Jesaja 9:6-7).

Diezelfde Troon van David zal een voorspoedige, functionerende, bestaande troon zijn als Jezus Christus die overneemt en daarop zit bij Zijn komst. Hij zal geen afgedankte, niet-bestaande troon overnemen—een troon die al vele jaren geleden heeft opgehouden te functioneren!

Verbaast het u dat sommigen in Brittannië opgemerkt hebben dat leden van de Koninklijke Familie zelfs een “Joods” uiterlijk hebben? Ik ben in het bezit van een kaart die de afstamming van de huidig regerende Koninklijke Familie aangeeft en die de geslachtslinie aangeeft, die helemaal terugvoert tot koning David.

Het leidt geen twijfel dat de tegenwoordige Koninklijke Familie de regelrechte afstammelingen zijn van de oude Joodse koning, David, en dat koningin Elizabeth II op de werkelijke troon van David zit en dat op zekere dag in de toekomst er nog een kroning zal plaatsvinden [dhr. Mc Nair doelt hier op prins Charles]—misschien wel de laatste in dit tijdperk—op deze Troon voordat de Messias komt en diezelfde troon overneemt, waartoe Hij geboren was om daarop plaats te nemen—de troon van Zijn aardse vader David.

Een van de grootste tragedies in de Wereldwijde Kerk van God vandaag is dat zij niet langer geloven wat eens door dhr. Herbert Armstrong werd onderwezen. Zou deze kostbare kennis omtrent de ware identiteit van Englands Troon opnieuw verloren kunnen gaan?

Satan heeft de macht om de mensen voor Gods geopenbaarde kennis te verblinden (2 Korintiërs 4:4). Omdat de leiders in Pasadena de waarheid niet liefhebben, heeft Satan de overhand gekregen en is snel aan het werk om zoveel mogelijk Kerkleden die er niet op bedacht zijn te verblinden.

Alle leden van de Wereldwijde Kerk van God zouden ontzet moeten zijn over het feit dat *De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën* niet meer gedrukt wordt hangende een tweejarig doctrinair onderzoek. Ook in de zeventiger jaren werd dit gedaan. De heer Armstrong maakte dit ongedaan. Waarom is er nu nog een doctrinaire herziening nodig? We moeten allen de koude werkelijkheid onder ogen zien dat de mensen die dit boek in de jaren zeventig wilden begraven het nu met succes hebben begraven! Wat een grote schande voor de leiders in Pasadena!

De Filadelfia Kerk van God houdt vast aan de kennis van de ware identiteit van de Britse troon.

De Wereldwijde Kerk van God gaat nu dezelfde weg als Brittannië in het verlies van de kostbare kennis met betrekking tot de troon van Engeland. Denk u eens in hoe frustrerend het voor het Britse volk zal zijn in de Wereld van Morgen, wanneer zij zich realiseren dat zij de troon hadden die Christus over gaat nemen en zij wisten het niet! Het Britse volk komt elke dag van hun leven in contact met de troon, tenminste symbolisch. En Jezus Christus zal wederkeren en op die troon zitten!

Kunt u zich indenken dat de natie zich zo zou hebben laten degenereren, als het Britse volk werkelijk alles over de troon begrepen had? Denkt u dat prins Charles zijn familie op de manier waarop hij dat nu doet zou behandelen, als hij zijn afstamming kende?

Wat denkt u hoe Christus neerziet op iemand die zich Davids troon zou aanmatigen? De bijbelse geschiedenis laat zien dat het persoonlijke leven van de koningen van Israël ook de natie beïnvloedde. De koningen van Israël werden zwaar gestraft om hun zonden. Englands glorierijke geschiedenis zal weldra in een tragedie veranderen. God moet hen in de Grote Verdrukking storten om hen tot berouw te brengen. Engeland en de Koninklijke Familie hebben praktisch geen excuus voor het God niet kennen en het onbekend zijn met hun edele afstamming.

De mensen van de Wereldwijde Kerk van God zullen ook verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van deze kostbare waarheid. Ongelukkig genoeg zullen velen nog de Grote Verdrukking hebben te ondergaan. God blijft niet toe-

kijken als Zijn waarheid belachelijk gemaakt wordt. Het volk van God zal streng gestraft worden voor het nonchalant met de waarheid omgaan. Leden van de Filadelfia Kerk van God behoren aan deze waarheden vast te houden. We moeten er desnoods voor willen sterven.

GODS RECHTSGEDING MET ISRAËL

“Hoor het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad” (Hosea 4:1-2). God heeft een rechtsgeding met Engeland, de Verenigde Staten en Zijn Laodicea Kerk. Er is niet langer enige waarheid meer in het land. En de Laodicea Kerk verliest snel de waarheid die door de heer Armstrong aan de Kerk was teruggegeven. God is hierdoor van Zijn stuk gebracht. De resultaten zijn rampzalig. Er is geen barmhartigheid meer in onze landen of in Gods Laodicea Kerk. Het gebrek aan kennis van God brengt een verdorven volk voort. Vers 2 somt de zonden van de natie op. Onze naties zijn vervuld met vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Wij leven in een gevaarlijke tijd—“bloedbad volgt op bloedbad.” Hierom moeten de Israëlitische volken gestraft worden. Waarom dan? Omdat we beter hadden moeten weten.

Mensen die Gods waarheid hebben zijn over het algemeen barmhartige mensen. Barmhartigheid en waarheid gaan hand in hand. Echte christenen moeten zichzelf onderzoeken: Bouwt Gods waarheid barmhartigheid in ons leven? Bouwt Gods waarheid Gods liefde in ons leven? Kunnen we mensen liefhebben ongeacht hun verleden, zoals Hosea zijn hoerenvrouw liefhad? Zijn vrouw was een zeer slecht mens met een vreselijk verleden. Kunnen wij mensen liefhebben, onze man of vrouw, onze kinderen en zelfs onze vijanden, zoals Hosea zijn vrouw liefhad? Kennen wij zowel waarheid als barmhartigheid in ons leven? Bouwt Gods waarheid barmhartigheid in ons? Of kennen we slechts een paar bijbelse principes en treden zo eigengerechtigd en hard op dat we iedereen die we ontmoeten voor het hoofd stoten?! Kunnen we met mensen opschieten? Hoe we met mensen overweg kunnen zegt een hoop over onze godsdienst.

We behoren er zeker van te zijn dat we bezig zijn Gods liefde in ons leven in te bouwen. God is niet onder de indruk van een godsdienst bestaande uit rituelen. Hij wil bekeerde mensen die liefhebben zoals Hij liefheeft. God wil mensen die denken en handelen zoals Hij. Dat is nu echte bekering—denken, handelen en liefhebben zoals God! Dit is geen ondiepe liefde—het is een liefde waarvoor je een leven lang nodig hebt om eraan te bouwen en erin te groeien. Het lijkt wel alsof elke keer dat de Wereldwijde Kerk van God een verandering doorvoert, zij naar de tekst in 2 Petrus 3:18 verwijst: “... wast op in de genade en in de kennis van onze Here ...”, maar in werkelijkheid groeien ze niet in kennis. Ze hakken die in mootjes. Dienaren kunnen niet langer preken over ware bijbelse profetie. Alle grote boeken van de heer Armstrong zijn verwijderd. Als er tijd genoeg was om verder te blijven gaan, dan zou tenslotte 2 Petrus 3:18 alles zijn wat ze nog over hadden. De liefde van God is het woord van God. Maar het moet op de hele Bijbel gebaseerd zijn.

ISRAËLS LAND ZAL TREUREN

“Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! [De SV zegt: ... want uw volk is als die met den priester twisten.]” (Hosea 4:3-4). God laat een einde komen aan de natuurlijke overvloed van ons land. Hongersnood zal Engeland en de Verenigde Staten teisteren. Waarom? Omdat het volk opstandig is. Zij “twisten met de priester.” Wij in Gods Filadelfia Kerk kunnen niet zo zijn. Wij mogen niet twisten met Gods priesters of dienaren. U moet wat de dienaren leren toetsen aan uw Bijbel (1 Tessalonicenzen 5:21). Maar Gods volk moet niet de houding hebben van twisten met de dienaren. Wij moeten Gods bestuur liefhebben.

Hoe komen we in Gods Koninkrijk? We komen in Gods Koninkrijk door Gods regering en Gods Werk te steunen. We moeten dat met heel ons wezen ondersteunen. Dat betekent niet alleen maar geld geven. Het kan wel zijn dat we finan-

cieel niet in staat zijn veel aan het Werk bij te dragen. Maar als we Gods Werk met onze gebeden en energie steunen—dan zullen we een plaats in Gods gezin ontvangen. Het is God niet om geld te doen. Het is Hem niet om zilver en goud te doen. God wil dat wij karakter bouwen. Een belangrijke manier om karakter te bouwen is onze harten in het Werk te hebben. Dan weet God dat uw “schat” in Zijn Werk ligt. “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Matteüs 6:21).

GODS VOLK TE GRONDE GEGAAN DOOR GEBREK AAN KENNIS

“Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij DE KENNIS verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten” (Hosea 4:4-5).

Velen in de Wereldwijde Kerk van God geloven dat God de oude vrouwen of kleine kinderen in de Kerk niet zal straffen. Maar God zegt in de verzen 5 en 6 dat Hij dat zeer beslist wel doen zal. Hij zegt dat Hij “uw moeder zal verdelgen” en “uw kinderen zal vergeten.” Waarom? Omdat Gods volk Gods KENNIS verworpen heeft. De mensen van Gods natie en Kerk zullen vernietigd worden, ongeacht hun leeftijd, omdat ze Gods waarheid verworpen hebben. Maar al te velen in Gods Kerk gaan te nonchalant om met de recente veranderingen. Velen ondersteunen ze van ganser harte. Als u de huidige doctrinaire veranderingen van de Wereldwijde Kerk van God ondersteunt, dan VERWERPT u Gods waarheid! Als gevolg daarvan zal God Zijn volk verwerpen! Hij zal zelfs de kleine kinderen van de Kerk vergeten. We moeten begrijpen hoe ernstig God Zijn woord neemt.

Als we nu Gods kennis verwerpen, dan zegt God in vers 6 dat wij geen priesters in Zijn Koninkrijk kunnen zijn. Een ieder van Gods volk wordt nu getest om te zien of ze zijn waarheid zullen verwerpen, net als de hele wereld, of zullen “vasthouden” aan de waarheid met een betrekkelijk kleine groep loyale gelovigen.

God geeft Zijn volk nu een gelegenheid om zich te bekeren voor het te laat is. Hij gebruikt de Filadelfia Kerk om dit Werk

te doen. Velen zullen onze boodschap verwerpen tot hun eigen ondergang. Waarom zijn velen van Gods volk zo stijfkoppig, dat ze niet willen toegeven dat dwaalleer om zich heen grijpt in de Wereldwijde Kerk van God? Als wij Gods wet verwerpen, dan is de straf in aantocht. Als die straf komt, dan moet Gods volk God de schuld niet geven; ze zullen zichzelf de schuld moeten geven. U verkeert in een vreselijke toestand als u Gods correctie verwerpt.

“En het wordt: zo priester zo volk. Daarom zal Ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden” (Hosea 4:9). Onlangs hoorden we dat een van de topfiguren uit Pasadena beangstigd was over een paar dingen die in de Kerk gebeuren. Hij zei echter: “Maar ik zou vele mensen bezeren als ik de Kerk verliet.” Eigenlijk is het omgekeerde waar. Deze man zei ook: “Als ik de baas steun, diegene die God hier aangesteld heeft, dan is het met mij OK.” Komt die bewering overeen met wat de Bijbel zegt? Als de priester of baas afdwaalt en u gaat met hem mee, maakt dat dan alles OK bij God? Zeer beslist niet! Zo priester zo volk. Zal een dergelijke houding ons in het Koninkrijk brengen? Wat zegt God? God zegt als je slechte priesters hebt, dan heb je een slecht volk! God houdt de dienaren voor Hem verantwoordelijk. Ieder van ons is ook individueel verantwoording schuldig aan God. Omdat een dienaar ons dwaling onderwijst, daarom hebben we nog niet het recht naar die dwaling te wandelen. God vraagt van ons alleen de baas te steunen als die baas Christus navolgt! (1 Korintiërs 11:1).

HET OORDEEL KOMEND OVER PRIESTERS, VORSTEN EN KONING

“Verknocht aan beelden (afgoden—sv) is Efraim. Laat hem geworden! Is hun roes geweken, dan bedrijven zij schaamteloos ontucht. Vurig minnen hun schilden (= beschermers, vorsten) schande” (Hosea 4:17-18). Vandaag ligt de geestelijke conditie in Brittannië op een absoluut dieptepunt. God zegt dat ze verknocht zijn aan hun afgoden. Brittannië is helemaal gevangen in het plezier van deze wereld. God zegt nu: “Laat hem geworden.” Met andere woorden zegt God dat Hij zal afrekenen met Engeland in de Grote Verdrukking. Hoe droevig! God kijkt naar heel Engeland—in het bijzonder naar

haar vorsten, en hij ziet niets anders dan schande. Wie is de ware schuldige?

“Hoort dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israëls, en neig het oor, gij huis des konings! Want u gaat het gericht aan, omdat gij een strik zijt geworden voor Mispa, en een uitgespannen net op de Thabor. De afvalligen hebben een diepe valkuil gemaakt; terwijl Ik door hen allen ben terzijde geschoven. Ik ken Efraïm, en Israël is voor Mij niet verborgen. Waarlijk, nu hebt gij, o Efraim, ontucht bedreven (gehoereerd—sv); Israël heeft zich verontreinigd” (Hosea 5:1-3). God legt de blaam daar waar hij thuishoort. Wie heeft Engeland de verkeerde kant opgestuurd? Dat zijn de ministers en regeerders en zelfs de Koninklijke Familie geweest. De leiders van de natie zijn een strik voor het volk geworden! God weet wat er aan de hand is. Hij ziet wat er gebeurt. En nu gaat Hij er iets aan doen!

“Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een geest van ontucht woont in hen, en de Here kennen zij niet. De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Israël en Efraïm zullen struikelen (vallen—sv) door hun ongerechtigheid. Ook Juda struikelt (valt—sv) met hen” (vers 4-5). Is God rechtvaardig als Hij Engeland in de Grote Verdrukking terecht doet komen? Jazeker!

De mensen vragen zich niet af wat ze eigenlijk doen. “De geest van hoererij” heeft hun geest grondig verziekt. De mensen houden ervan te doen alsof ze godsdienstig zijn, maar ze willen God niet echt kennen. De mensen worden steeds slechter. Dus zal Efraïm hard en snel “vallen door zijn ongerechtigheid.” En de natie Juda, of de huidige natie Israël zal met hen vallen. Dit is een profetie voor onze tijd. Efraïm en Juda zijn nog niet eerder samen komen te vallen. Vroeger viel Efraïm in 721 voor Chr. en Juda in 585 voor Chr. Dit vers spreekt van een tijd wanneer Efraïm en de andere naties van Israël en Juda allen tezamen vallen. Die tijd komt in de zeer nabije toekomst!

“Hun kleinvee en hun runderen zullen zij brengen om de Here te zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden: Hij onttrekt Zich aan hen! Tegen de Here hebben zij trouweloos gehandeld, want zij hebben bastaardkinderen verwekt. Nu kan [elke] nieuwe maan hen verteren met hun bezittingen” (vers 6-7). De Engelse King James version of Authorized Version geeft: “NU ZAL EEN MAAND HEN VERTEREN met hun bezittingen.”

Als de ramp Engeland treft, dan zullen de mensen de Here zoeken; maar ze zullen Hem niet kunnen vinden. Ze hebben te lang gewacht! Fysiek zal het te laat zijn. Tegen de tijd dat de Verdrukking toeslaat, zal God Zichzelf hebben teruggetrokken. God zal dat doen omdat de mensen Hem verraderlijk behandeld hebben. Hosea laat zien dat de natie in één maand zal worden vernietigd. Dit houdt verband met Daniëls profetie van de 1290 dagen in Daniël 12:11-12. Als de Filadelfia Kerk van God naar een plaats van veiligheid gevoerd wordt sterven onze volkeren. De afgrijselijke profetieën van Ezechiël zullen ook op die tijd in vervulling gaan.

Maar wat zullen wij doen met betrekking tot deze komende gebeurtenissen? Is er iets wat u kunt doen met betrekking tot deze problemen? Welke verplichting hebt u als Christen ten opzichte van de volken van onze naties? God zegt ons dat heel duidelijk. "Blaast de bazuin in Gibeā, de trompet in Rama! Maakt alarm in Bet-aven! Achter u, Benjamin!" (Hosea 5:8). God verwacht dat wij allen deel van dat "trompettende" werk zullen zijn! Een van de belangrijkste werktuigen die God nu gebruikt om Zijn Werk te doen is het tijdschrift *De Filadelfia Trompet!* Die naam is niet toevallig. Christus en God de Vader hebben die geïnspireerd!

En U behoort dringend achter dit Werk te gaan staan. Gods Filadelfia Kerk waardeert elke soort van steun die u kunt geven. Wij zouden allen de trompet voor Engeland en de Verenigde Staten en de Laodicea Kerk willen blazen. Dat is de manier om Gods liefde te tonen. Wij zullen onze hoofden niet verbergen of alleen maar proberen onszelf te beschermen. Maar we behoren gewillig op te staan, al is het slechts met een paar mensen en diegenen die wij liefhebben te waarschuwen voor wat er komen gaat over deze aarde! We zullen ons niet schamen voor onze boodschap! We behoren de houding te hebben om graag Gods waarschuwende boodschap aan de volkeren van Israël, Gods Kerk en de wereld te brengen.

EFRAÏM WORDT TOT EEN WOESTENIJ

"Tot een woestijn zal Efraim worden ten dage des oordeels. Over de stammen Israëls maak Ik bekend wat vast besloten is. De vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen. Op

hen zal Ik mijn verbolgenheid uitgieten als water. Verdrukt is Efraim, verpletterd door het recht, omdat hij heeft verkozen het ijdele te volgen. Daarom ben Ik voor Efraim als een mot, en als een beeneter (verrotting—sv) voor het huis van Juda.” (Hosea 5:9-12). Als God Engeland in de Grote Verdrukking stort, zal de natie tot een woestijn worden. Deze ramp zal veel erger zijn dan wat Brittannië in de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Deze tragedie zal de natie treffen wanneer ze totaal niet op haar hoede is. Maar God zegt dat Engeland gewaarschuwd zal worden, Hij zal zo'n verwoesting niet toelaten zonder Engeland een kans te geven om zich te bekeren. Dhr. Herbert W. Armstrong waarschuwde Engeland over de radio, de TV en door het tijdschrift *De Echte Waarheid* voor de komende rampzalige gebeurtenissen. Alleen de Filadelfia Kerk van God gaat met deze zelfde traditie voort. De Wereldwijde Kerk van God heeft openlijk verklaard het niet met de heer Armstrongs zienswijze inzake profetie eens te zijn.

De Wereldwijde Kerk van God weigert, hoewel ze er financieel toe in staat is, om door te gaan met Engeland en de rest van de wereld voor de komende gewelddadige gebeurtenissen te waarschuwen. De Wereldwijde Kerk vervult nu de profetieën over de Laodicea Kerk (Openbaring 3:14-19). Die kerk heeft de ware geestelijke kennis verworpen en vertrouwt op haar fysieke rijkdom als bewijs van haar rechtvaardigheid.

Vers 9 is niet alleen een profetie van Englands ondergang, het is een profetie dat Gods Werk zal doorgaan tot aan de verwoesting. God werkt altijd met dienaren die zich aan Zijn waarheid hebben toegewijd. Tegenwoordig bevinden deze dienaren zich in de Filadelfia Kerk van God.

Vers 10 toont aan dat de huidige staat Israël, het bijbelse Juda, ook met Efraim valt. Juda heeft dezelfde zonden als Efraim begaan. De natie Juda moet ook gewaarschuwd worden. Dit Werk moet nu gedaan worden. Zal de Wereldwijde Kerk van God dit Werk doen? De huidige veranderingen, die door de leiders van de WCG gemaakt zijn, zeggen: NEE! Zal de Filadelfia Kerk van God dit Werk doen? Met Gods hulp: JA!

Vers 11 toont dat Englands verdrukking komt omdat ze “verkozen hebben het ijdele te volgen.” Deze frase verwijst naar het volgen van het gebod van Jerobeam, die de natie tot grote afgoderij bracht. Jerobeam was het die heidense godsdienstige

feestdagen invoerde en Gods Heilige Dagen verwierp. Omdat Engeland en de andere naties van Israël deze tradities gevolgd zijn, moeten ze lijden als nooit te voren.

In vers 12 zegt God dat Hij voor Engeland als een “mot” zal zijn en als “verrotting” (een “beeneter”—NBG) voor Juda. God is het die deze volken terneer zal werpen. Motten vernietigen kleding. Een door de motten gegeten kledingstuk lijkt goed in de kast. Maar neem het maar eens van de hanger en het valt uit elkaar. God zegt dat Engeland als een door de motten gegeten kledingstuk is. En Juda is aangestoken door maden. Zelfs hoewel deze dingen er aan de buitenkant goed uitzien, zullen deze twee volken spoedig uit elkaar vallen.

De mensen zien alleen maar voorspoed, glitter en glamour. De meeste mensen leven vandaag alleen maar voor het volgende opwindende vermaak. Zelfs wanneer de tekenen van de ramp zich vertonen, weigeren onze naties de “motten” en “maden” in onze samenleving te zien. Er is niet veel stevig overgebleven om onze naties bijeen te houden vanwege onze vele zonden. De “beurscrash van 1929” kwam in die tijd volkomen onverwacht. Gebeurtenissen, die zich spoedig in Engeland, de Verenigde Staten en de rest van bijbels Israël zullen afspelen, zullen vele malen groter zijn en eveneens plotseling komen!

“Toen Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust. Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel van u niet wegnemen” (vers 13). Als de grote crisis duidelijk wordt, zullen Engeland en Israël naar Assyrië, het huidige Duitsland, uitzien om hulp. Assyrië wordt in dit boek tien keer genoemd. Assyrië zal een rol van betekenis spelen in deze geprofeteerde gebeurtenissen.

Vers 13 zegt dat Juda gewond is. De wond die hier wordt beschreven zou het gevolg kunnen zijn van een militaire aanval. Hulp zoeken bij Duitsland zal niet baten. “Koning Strijdlust” zal hun ziekte niet kunnen genezen. Interessant is het op te merken dat Efraïm en Juda niet naar Manasse (de Verenigde Staten) gaan om hulp. De Verenigde Staten zullen in die tijd zeer zwak zijn en op het punt staan ineen te storten, of reeds ineen gestort zijn.

God zal onze volken geen tijd gunnen op verhaal te komen totdat zij zich bekeren. God zal tenslotte het huidige Duitsland

gebruiken voor hun uiteindelijke ondergang. “Want Ik ben als een leeuw voor Efraim, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” (Hosea 5:14-15). God zegt dat Hij zich als een leeuw tegen Efraïm en Juda zal keren.

Vers 14 illustreert wat Duitsland deze naties zal aandoen wanneer ze bij hem komen om hulp. Vers 15 toont dat de uitkomst uiteindelijk heel goed zal zijn. Israël zal tot God terugkeren in hun verdrukking.

TERUGKEER TOT GOD

“Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht” (Hosea 6:1-2). Engeland en de andere naties van Israël zullen een totaal verschillende houding hebben als resultaat van de Grote Verdrukking. Nederig zullen zij tot God terugkeren. Zij zullen weten dat God zowel hun straf als hun genezing bewerkstelligde.

Vers 2 laat zien hoelang de Grote Verdrukking zal duren. Na twee en een half jaar zal de Grote Verdrukking ten einde zijn. In bijbelse profetie wordt een jaar als een dag aangeduid (Ezechiël 4:6). Tijdens de derde “dag” zal de Dag des Heren beginnen en één jaar duren. Zelfs hoewel de gebeurtenissen tijdens deze drie en een half jaar zeer tragisch zijn, zal de hele mensheid uiteindelijk erkennen, dat God, door hen te straffen, rechtvaardig was.

“Wat zal Ik u aandoen, o Efraim? Wat zal Ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde is als een morgenwolk, en als een dauw die in de vroegte vergaat. Daarom heb Ik er door de profeten op ingehouden, heb Ik hen gedood door de woorden mijnsmonds. De oordelen over u waren een doorbrekend licht” (Hosea 6:4-5). Efraïms en Juda’s liefde is even vluchtig als een morgenwolk en de morgendauw. Er zit geen diepte in hun religie. Daarom zegt God dat Hij “er op inhoudt” met de

profeten. Het is alsof God een beitel voor een steen of een bijl voor een boom nam. Andere vertalingen zeggen dat Zijn oordelen als donder en bliksem troffen. God zendt krachtige taal om het volk tot berouw te brengen. Maar het trof alles tegelijk in de Grote Verdrukking. Dat betekent dat Gods woorden een stuk krachtiger zullen worden in de Grote Verdrukking. Dan zullen Gods woorden een grote inwerking hebben.

Het werk van de Filadelfia Kerk is een toevoeging aan het werk van de profeten uit het verleden. De leden van de Filadelfia Kerk behoeven niet het gevoel te hebben dat we te klein zijn om iets te doen. Zelfs hoewel we klein zijn, zullen we een grote invloed hebben omdat God met ons is.

“Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers” (vers 6). Dit is het soort religie dat God van Zijn volk verlangt. Hij wil echt bekeerde mensen, vol barmhartigheid en levend naar Zijn woord. Denken we soms dat we een deel van Gods Werk kunnen zijn, terwijl we onze broeders niet willen vergeven? Denken we een deel van Gods Werk te kunnen zijn en mensen neer te houwen of hun karakter te vermoorden? Gods volk moet zeer barmhartig zijn en vol van de kennis des Heren. We moeten niet terugslaan of striemen, als ons onrecht aangedaan wordt. We moeten niet over iemand roddelen of kletsen. We kunnen maar al te gemakkelijk tot een rituele godsdienst vervallen en ver te kort schieten in Gods barmhartigheid. God eist dat Zijn volk doet zoals Hij.

EFRAÏM—EEN KOEK DIE NIET GEKEERD IS

“Zij allen gloeien als een oven. Zij verteren hun regeerders, al hun koningen zijn gevallen. Niemand onder hen roept tot Mij. Efraim vermengt zich met de volken. Efraim is een koek die niet gekeerd is” (Hosea 7:7-8). De frase “gloeien als een oven” verwijst naar Englands verdorvenheid. Er is geen ware gerechtigheid meer in het land. Engeland ziet er goed uit, oppervlakkig bezien. Maar God zegt in vers 8 dat Engeland is als een “koek die niet gekeerd is.” Aan de onderkant is Engeland al helemaal verbrand. Hun maatschappij mist elke werkelijke stevigheid. ZEER BINNENKORT zullen we van deze grote ramp in Engeland, de Verenigde Staten en andere

Israëlitische naties getuige zijn. Bepaalde gebeurtenissen zullen onze naties zo snel doen wegbrokkelen, dat de wereld er verbijsterd van is. Net zoals de verrijzing van de Verenigde Staten van Europa de wereld versteld zal doen staan.

Wanneer dit alles toeslaat, zullen de mensen er totaal niet op verdacht zijn. “Vreemden hebben zijn kracht verteerd, maar hij beseft het niet. Zelfs ligt grijsheid over hem gesprekend, maar hij beseft het niet” (Hosea 7:9). Engeland heeft zijn kracht verloren. Als Duitsland tegen dat volk optrekt, dan zullen ze geen militaire kracht hebben om hen zich van het lijf te houden. Engeland zit vol grijze haren, maar zij zien de tekenen niet. God leidde de heer Armstrong meer dan 50 jaar geleden ertoe te zien wat er met Engeland zou gebeuren. Hij waarschuwde het volk getrouw. Wij in de Filadelfia Kerk van God zien het ook en hebben de verantwoording om de mensen een laatste waarschuwing te geven.

STEEK DE TROMPET

“De bazuin aan uw mond! Als een arend [komt het] tegen het huis des Heren! Omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet gerebelleerd” (Hosea 8:1). We moeten nu meer dan ooit achter Gods Werk staan. We moeten trouw zijn in gebed, vasten, tienden en offeranden. We moeten er zeker van zijn dat we Gods Werk steunen. Het is onze taak Engeland te waarschuwen dat Duitsland op het punt staat op hen neer te schieten als een arend. Na die waarschuwing zal de nachtmerrie beginnen.

“Verfoeilijk is uw kalf, o Samaria! (Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoelang nog zal hun reiniging onmogelijk zijn?) [de sv zegt: hoe lang zullen zij de reinheid niet verdragen?] Voorwaar, ook dit is uit Israël, het is het maaksel van een werkmeester, een god is het niet. Voorwaar, tot splinters zal dat kalf van Samaria worden” (Hosea 8:5-6). Efraïms grote zonde is zijn afgoderij. Het woord “werkmeester” betekent kunstenaar of vakman. Het is welbekend dat Engeland uitblinkt in technisch kunnen. Een van hun grootste successen is de ontwikkeling van kernenergie geweest, zowel voor huishoudelijk als voor militair gebruik. Zou dit Engels kalf kunnen zijn? Zou Engeland kunnen denken dat nucleaire kracht hen door

nog een oorlog zou kunnen slepen? De Verenigde Staten vertrouwen op hun industriële macht die de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog vrijwaarde, maar niet in deze tijd.

“Zodra Efraïm sprak, was er schrik, hij was verheven in Israël; maar hij maakte zich schuldig door de Baal, en stierf weg. Ook nu gaan zij voort met zondigen en maken zich gegoten beelden van hun zilver, afgodsbeelden, naar eigen inzicht, alles het werk van metaalbewerkers. Men zegt van hen: De mensen die offeren, kussen kalveren” (Hosea 13:1-2). Engeland vertrouwt liever op zijn vaklui dan op God. Zij aanbidden hun technisch kunnen—zij “kussen de kalveren.” Op dezelfde manier vertrouwt de Laodicea Kerk op het feit dat zij “rijk zijn en verrijkt met goederen” (Openbaring 3:17). Engeland, de Verenigde Staten, Juda en de Laodicea Kerk vertrouwen meer op materiële dingen, dan op de grote God die alles geschapen heeft.

Wij in Gods Kerk kunnen niet op fysieke dingen of op mensen vertrouwen om Gods Koninkrijk binnen te gaan! “Ja, *het* wordt zelf naar Assur gebracht als een geschenk voor koning Strijdlust. Schande zal Efraïm op zich laden, en Israël zal beschaamd uitkomen met zijn overleggingen” (Hosea 10:6). Het woordje “*het*” verwijst naar Engelands afgoden. Zou dit erop kunnen wijzen dat Engelands grote technische kunnen naar Duitsland wordt afgevoerd? Engeland zal spoedig schande op zich laden met zijn “vaklieden” of experts. Geen menselijk wezen of afgod kan ooit schenken wat een menselijk wezen wenst. Hebben wij soms ook een of andere afgod die tussen ons en God in staat? Zo ja, dan wil God dat we daar nu afstand van doen.

EFRAÏM HEEFT WIND GEZAAD

“Want wind zaaien zij en storm oogsten zij: tot rijpheid komt het koren niet, het is een gewas dat geen meel voortbrengt; en brengt het al iets voort, dan verslinden het vreemden” (Hosea 8:7). Engelands oorspronkelijke misdaad weegt veel zwaarder dan de ramp die er op volgt. Engeland heeft wind gezaaid en spoedig zullen ze opgeslokt worden! Alle menselijke wezens moeten leren dat de gevolgen van de zonde buitengewoon pijnlijk zijn. “Al schrijf Ik hun tienduizendvoudig Mijn wetten voor, toch worden deze geacht als die van een

vreemde” (vers 12). Aan Israël waren belangrijke dingen opgedragen door Gods wet, maar zij hebben die verworpen. En de Laodicea Kerk wendt er zich nu ook snel van af. Wanneer de ramp straks toeslaat zal er geen plaats zijn voor excuus.

“Gekomen zijn de dagen der bezoeking, gekomen de dagen der vergelding. Israël zal het ervaren. Dwaas is de profeet, waanzinnig de man des geestes, wegens de grootte uwer ongerechtigheid en omdat er grote vijandschap is” (Hosea 9:7). Wat zal Israël te weten komen? Ze zullen weten dat hun religieuze leiders dwaas en gek waren. [Opm. Dit heeft de PCG niet bedacht, het is niet de heer Flurry die zo scherp is, dit zegt God in Hosea 9:7.] Vandaag de dag zijn er zoveel verschillende religies en allemaal hebben ze hun eigen interpretatie van wat de Bijbel zegt. Allemaal verwarring! En nu leert de Wereldwijde Kerk van God dat ze geen “monopolie op de geestelijke markt” heeft. Behoort de Kerk van God zich op één lijn te scharen met de Kerken van deze wereld? Christus riep Zijn Kerk op om de wereld te laten zien dat haar religies de verkeerde kant waren opgegaan!

Wat gaat er tenslotte gebeuren met Gods natie en Kerk? “Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij naar Hem niet geluisterd hebben; en zij zullen dolende zijn onder de volken” (Hosea 9:17). Ons volk zal dezelfde marteling onder ogen moeten zien als de gijzelaars in Iran, Irak en andere landen in het Midden-Oosten. Waarom? Omdat zij aan hun afgoden hangen. Lees Hosea 10:1. Israël heeft nooit de les geleerd dat zij er waren voor Gods doeleinden. Steeds heeft Israël slechts getracht zichzelf te behagen.

GODS GROTE LIEFDE VOOR ISRAËL

“Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen... Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama, u maken als Zeboïm? Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt” (Hosea 11:1, 8). Dit geeft ons een klein beetje een idee van wat God werkelijk voor Israël voelt. Israël was voor God als een zoon. En Gods hart en emoties werden diep geroerd vanwege de rebellie van Efraïm. “Die van Efraim hebben Mij omsingeld met leugen, en het huis

Israël met bedrog; maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw” (Hosea 12:1—sv). Efraïm en Israël hebben God voortdurend gruwelijk behandeld. Zij betaalden Hem terug met leugen en bedrog voor al Zijn liefde jegens hen. In Zijn grote liefde zal God Israël straffen om hen tot Hem terug te brengen.

Het is interessant op te merken dat God zegt dat Juda er nog een paar goddelijke principes op na houdt en dat ze “met de heiligen getrouw” waren (Hosea 12:1—sv). Herbert W. Armstrong had bijzonder nauwe betrekkingen met de Israëlis. Zij relatie werd in dit vers geprofeteerd. Dit vers zou ook kunnen aanduiden dat Herbert W. Armstrongs relatie slechts een type was van wat de Filadelfia Kerk zal meemaken met Juda. Jesaja 40:9 moet nog vervuld worden. Gezamenlijk betekenen Hosea 12:1 (sv), Jesaja 40:9 en Mattheüs 24:16 waarschijnlijk dat het werk van de Filadelfia Kerk gedirigeerd zal worden binnen het huidige Israël, oftewel het bijbelse Juda.

EEN ROEMRIJK EINDE

“Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af; een God nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet” (Hosea 13:4). Na de verschrikkingen van de Grote Verdrukking zal God eindelijk Zijn volk kunnen helpen. Engeland zal niet langer op afgoden vertrouwen. Ze zullen niet langer naar Assyrië uitkijken om hulp. Zij zullen God kennen als hun Redder! “Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen Mij, uw helper” (vers 9). De Authorized Version zegt het duidelijker: “O Israël, gij hebt uzelf vernietigd; maar in Mij is uw hulp.” Israël zal weten dat God hen zal helpen. Alles wat zij zullen moeten doen is bidden. God zal horen en antwoorden, omdat de natie een berouwvolle houding heeft. Zorg ervoor dat u heel hoofdstuk 13 leest.

“Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal bloeien als een lelie, en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon ... Efraïm , wat heb Ik nog met de afgoden te doen? (Ik verhoor hem en zie hem aan.) Ik ben als een altijdgroene cypres, aan Mij is uw vrucht te danken. Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig

is, erkenne ze. Want de wegen des Heren zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er” (Hosea 14:4-5, 8-9). God zal Zijn liefde voor Engeland en geheel Israël vernieuwen. Engeland zal zijn geestelijke les zo grondig hebben geleerd, dat God hun vroegere glorie zal herstellen. Alleen zal de glorie deze maal veel groter zijn, omdat ze vol zullen zijn van de kennis des Heren. Zij zullen de vruchten van Gods Heilige Geest vertonen. Engeland heeft een fantastische toekomst. Laten we allemaal des te vuriger bidden: “Uw Koninkrijk kome!”

Kontakt informatie

Om de Filadelfia Kerk van God te benaderen
voor literatuur of om een bezoek van een
van Gods dienaren te verzoeken:

Bezoek ons online: www.pcog.org

Bel ons gratis in Noord Amerika: 1-800-772-8577

WERELDWIJDE POSTADRESSEN

Verenigde Staten: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

Canada: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 400, Campbellville, ON L0P 1B0

Caribie: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 2237, Chaguanas, Trinidad, W.I.

Groot-Brittannië, Europa en Middel-Oosten:
Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 900, Northampton NN5 9AL, Engeland

Afrika: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 2969, Durbanville 7551, Zuid Afrika

Australië, de Pacifische Eilanden, India en Sri Lanka:
Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 375, Narellan, N.S.W. 2567, Australië

Nieuw Zeeland: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 6088, Glenview, Hamilton, 3246

Filippijnen: Filadelfia Kerk van God, P.O. Box 52143, Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

Zuid-Amerika: Filadelfia Kerk van God, Attn: Spanish Department, P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

